

Jaargang 3 nummer 11
september 2015

DE MANTTEL



Inhoud

- 2 Van de redactie
- 3 Woord van de pastoor
- 4 Afscheid Kees Michielse
- 7 Geloven in allee eenvoudig
- 8 Van het kerkbestuur
Uit de parochie
- 10 Van de geloofsgemeenschappen
- 12 Liturgische kalender
- 18 Contactgroepen Rondom de Torens
Parochiestatistiek
- 19 Promotie Paul van Peteghem
- 20 De parochie uit
- 21 Jongerennieuws
- 23 Kinderpagina
- 24 Fotopagina

Contactgegevens parochie

Secretariaat - Parochiecentrum -
Pastorie H. Martinus
Kerkstraat 10
5431 DS Cuijk
tel. 0485-312555
email: info@martinuscuijk.nl
twitter: @MartinusCuijk
website: www.martinuscuijk.nl
facebook: Theo Lamers of parochieh-martinus-cuijk
Rekeningnr nieuwe parochie: (NL67RABO) 01774 93 232
Het parochiecentrum is op werkdagen bereikbaar van
9.30 uur - 12.00 uur.

Van de redactie

Beste mede-parochianen,

Een bijzonder nummer heeft u in uw handen, dat heeft u vast al gezien. Op de voorkant een foto van een van onze priesters, dat is niet de gewoonte. Maar zoals u waarschijnlijk al gehoord heeft, hebben we afscheid moeten nemen van pastor Kees Michielse, de zeer gewaardeerde pastor van de geloofsgemeenschappen Sint Agatha en de H. Jozef. In dit nummer hebben we flink wat ruimte gemaakt voor zijn nagedachtenis, met een In Memoriam van beide geloofsgemeenschappen, herinneringen van een koster (waarin het verhaal van een misdienaar) en dankbetuigingen van de familie en de Kruisheren.

Op bladzijde 5 vindt u ook een tekst over leven en dood van Kees zelf, van enkele jaren geleden. Mensen die hem kenden zullen hem enorm gaan missen, als familielid, vriend en pastor. Maar zijn opdracht aan ons is duidelijk: ga samen door. De woorden van Theo op bladzijde 3 gaan dan ook recht naar het hart: "Nu is het aan ons om de gelovige woorden en daden die Kees ons steeds heeft voorgehouden en voorgeleefd, ook te bewaren en uit te voeren: elkaar dragen, elkaar troosten, elkaar helpen, elkaar verbinden, zelfs en juist door moeilijkheden en problemen heen." Laten we die woorden ter harte nemen.

Naast het stilstaan bij het overlijden van Kees Michielse, zijn er natuurlijk nog andere artikelen en berichten van alle geloofsgemeenschappen. We willen graag verwijzen naar het verhaal van Cor Maas over het vieren van het geloof in zorgorganisatie Dichterbij op bladzijde 11.

Eigenlijk was het onze bedoeling om alle Mariabeelden van onze parochie in dit blad op te nemen, maar dat willen we nu in het nummer van maart-juni doen. Mei is tenslotte nog meer dan oktober de Mariamaand. We zoeken hiervoor nog korte gebeden en teksten over en voor Maria. Het zou heel bijzonder zijn als die uit onze parochie komen.

Maar eerst gaan we nu richting herfst en dan de winter in. Eind november komt het volgende blad uit, met als thema Advent en Kerstmis. Als u nog kopij wilt aanleveren, zie hieronder. Alvast dank daarvoor.

Colofon

Dit parochieblad is in een oplage van 1300 exemplaren verspreid in de zeven geloofsgemeenschappen van de parochie Heilige Martinus. Kopij voor het volgende nummer verwachten wij uiterlijk op 6 november a.s. en kan aangeleverd worden via de contactgroepen of op amhhemmen@gmail.com.

Redactie en opmaak:
Annemarie Emmen
Miriam Janssen

Woord van de pastoor: “Geraakt door het leven”

De afgelopen maanden zijn voor velen een periode geweest met vakanties en vrije dagen. Veel activiteiten liggen stil en mensen zijn onderweg in Nederland en daarbuiten. Ook het werk in de parochie staat in deze maanden op een lager pitje, maar we zitten niet stil en op allerlei vlakken zijn voorbereidingen voor het komende werkjaar al weer op gang.



In de afgelopen maanden en weken zijn we in onze parochie en vooral de geloofsgemeenschappen van de H. Jozef en St. Agatha bijzonder geraakt door het bericht dat onze vaste assistent in de Jozefkerk en St. Agatha, pastor Kees Michielse osc, getroffen werd door een ernstige ziekte en eind augustus is overleden. Het bericht van zijn overlijden bereikte mij tijdens mijn vakantie in Oostenrijk. In de dagen daarna, tijdens mijn wandelingen in de stilte van de Oostenrijkse bergen, is vele malen het laatste gesprek dat wij samen hadden door mijn gedachten gegaan.

De zondag voor mijn vakantie was ik bij hem. We spraken over zijn ziek-zijn en zijn naderende dood. Het was een prachtig open gesprek, één van de vele die we afgelopen jaren samen gehad hebben. Pastor Kees sprak zijn gemis uit van zijn ontmoetingen in de parochie en geloofsgemeenschappen. Maar, ... zag daarin ook iets heel bijzonders. “Theo, dit is voor mij de Grote Stilte... De rust, de stilte die ik nu nodig heb voor mijn leven. Én het is de Stilte die mij brengt naar een ontmoeting: Dé Ontmoeting, met de God die ik steeds in de mensen heb mogen ontmoeten en waarover ik heb willen vertellen. Ik ben er zeker van dat het een goede Ontmoeting wordt.” We spraken over ons samenwerken, onze verschillen en onze overeenkomsten, de openheid die we naar elkaar deelden, in respect voor elkaars mening en keuzes. Over de moeilijkheden en problemen die we zagen en deelden en samen zochten naar toekomst. Het was moeilijk en geweldig om dit samen te mogen delen. We spraken naar elkaar de grote hoop en wens uit om elkaar over drie weken weer te mogen ontmoeten. Een liefdevolle en emotionele knuffel, waar geen woorden bij nodig waren, eindigde ons gesprek. De volgende ontmoeting was drie weken later, een ontmoeting in stilte, want Kees was zijn reis naar Dé Ontmoeting begonnen. De stilte van deze nieuwe ont-

moeting gaf verdriet, maar ook troost, wetend dat God waarop Kees vertrouwde, toekomst bood, over de grenzen van het leven heen. Zo hebben we in de vieringen afscheid van Kees mogen nemen en hem te ruste gelegd bij zijn medebroeders in St. Agatha.

Bijzonder was het, dat met zijn overlijden, helemaal in zijn geest, de geloofsgemeenschappen van de H. Agatha en de H. Jozef, samen met de kruisheren en de parochie, de voorbereidingen voor het afscheid hebben gedaan. Zelfs over de grenzen van het leven heen, heeft Kees mensen samengebracht: samen, voor elkaar en met elkaar.

Nu is het aan ons om de gelovige woorden en daden die Kees ons steeds heeft voorgehouden en voorgeleefd, ook te bewaren en uit te voeren: elkaar dragen, elkaar troosten, elkaar helpen, elkaar verbinden, zelfs en juist door moeilijkheden en problemen heen. Dat is het leven dat Kees gedragen heeft, dat is de boodschap die hij ons, in Gods Naam, heeft meegegeven. Laten wij proberen dat ook voor elkaar en voor onze parochie en geloofsgemeenschappen te betekenen. Kees nodigde uit om over grenzen en problemen heen te stappen en samen op weg te gaan en te ontmoeten. Kees, ik hoop en bid, dat jij jouw Ontmoeting met de Goede God mag hebben. Ik zal je missen en velen met mij. Maar vergeten zullen we je niet!

De contactgroepen, het pastoresteam en het parochie-secretariaat nemen de afspraken en werkzaamheden die pastor Kees verrichtte nu over. Het kan zijn dat we wel eens iets over het hoofd zien, of misschien niet weten. Mocht dat voorkomen, neemt u dan met ons contact op, we gaan dan zorgen dat het in orde komt. Ook de diensten proberen we zo goed mogelijk in te blijven vullen. We mogen gelukkig nog steeds een beroep doen op de kruisheren in St. Agatha en pastor Küppers. Het kan wel eens betekenen dat in plaats van een eucharistieviering er (onverwacht) een gebedsdienst plaatsvindt. Hiervoor mogen we terugvallen op leden van de liturgische werkgroepen uit onze parochie.

We mogen niet onvermeld laten dat tijdens het generaal kapittel van de Kruisheren in Bandung, waarover u in het vorige parochieblad heeft kunnen lezen, Pierre-Paul Walraet osc is verkozen tot raadslid van de Magister-generaal. Begin augustus is hij verhuisd naar het generaal in Rome. Met zijn vertrek gaan we een priester-assistent, organist en dirigent in onze parochie missen. Wij willen hem danken voor zijn inzet in onze parochie en wensen hem een goed verblijf in Rome.

Laten we samen een nieuw werkjaar tegemoet gaan, geraakt door het leven, door elkaar en door God om er samen een goed en inspirerend jaar van te maken.

Pastoor Theo Lamers

Ter nagedachtenis Pastoor Kees Michielse, onze Pastor met het petje op

Onze wijk heeft een markante inwoner verloren. In de vroege ochtend van 31 augustus j.l. is Pastor Kees Michielse overleden.

In 1979 kwam de Kruisheer Kees Michielse naar Cuijk. In zijn jonge jaren woonde hij tijdens zijn opleiding tot priester al enige jaren in het klooster Sint Agatha. Hij kende dus Cuijk en omgeving al enigszins.

Kees is geboren in 1942 in de kleinste, maar naar eigen zeggen, ook de mooiste van de Acht Zaligheden in de Kempen, het dorpje Netersel. Zijn ouders boerden op een gemengd bedrijf en hadden een groot gezin. Omdat hij goed kon leren adviseerde de plaatselijke pastoor aan vader Michielse om Kees, zijn achtste kind, naar de middelbare school te sturen, liefst een kleinseminarie! En omdat toevallig de huishoudster van de pastoor uit Uden kwam, ging Kees naar het Kruisherencollege in Uden. Aan het eind van zijn succesvolle gymnasiumopleiding maakte hij het priesterschap tot zijn levenskeuze en hij trad voor het noviciaat, zeg maar de rekrutentijd, in bij de Kruisheer in het klooster Sint Agatha. Hierna volgden de hogere studies o.a. in Zoeterwoude, waar de latere pastoor van Cuijk Noord, de Kruisheer Toon van den Acker zijn leermeester in de filosofie en psychologie was. Na nog enige jaren opleidingen en studies gevolgd te hebben in Venray, wederom in Sint Agatha en Amsterdam, werd Kees in 1970 priester gewijd in de Amsterdamse Salvator parochie.

Na een aantal intensieve jaren als pastoor en kapelaan, achtereenvolgens in Amsterdam en Rotterdam, in wijken die vergelijkbaar waren met de wijk Cuijk Noord, bleek hij aan enig herstel toe te zijn. Met name ook omdat bij hem een chronisch lijden aan de ingewanden was geconstateerd. Maar ook het pastorale werk, de zorg om de medemens, vergde in de volkswijken veel van de jonge en begane priester. Toon van den Acker, inmiddels pastoor van de H. Jozef parochie, zijn medebroeder en leermeester, nodigde Kees in 1979 uit om voor een periode van revalidatie naar Cuijk te komen.

En zo kwam Kees Michielse naar Cuijk Noord. Hij woonde eerst even op de pastorie, maar vertrok al snel naar de flat aan de Valuwe waar hij een paar jaar woonde om vervolgens naar een flat boven de Rabobank in het win-



Pastor met petje op

kelcentrum te trekken, naast Piet en Riek Klabbers. Hij ontwikkelde zich tot een graag geziene gast in de wijk. Om toch iets om handen te hebben, ging hij doen wat hij altijd al graag deed, godsdienstlessen geven aan de jeugd op de lagere school, eerst op de Waai, daarna ook op Parkzicht (nu de Regenboog) en de school in Sint Agatha. Hij hield van kinderen en de kinderen voelden dat aan. Ze genoten van de onorthodoxe manier waarop hij het christelijk geloof aan hen duidelijk maakte, met name de christelijke deugd van naastenliefde! Ook hielp hij mee met de erediensten in de parochie. In 1984 kreeg Kees van de Bisschop in den Bosch een officiële aanstelling tot assistent en pastoor bij de H. Jozef parochie. De parochianen waren er blij mee.

Nu was pastoor Kees weer in zijn element. Mensen bezoeken die zijn hulp en goede woorden best konden gebruiken, mensen troosten in verdrietige situaties, begrip tonen als mensen in de fout waren gegaan, de strenge regels van de Kerk wat milder brengen en uitvoeren. Hij durfde best dingen te zeggen die Rome niet zo graag hoorde. Maar hij dwong daarmee het vertrouwen van de mensen af die daardoor gemakkelijker hun eigen koers konden uitzetten. Daarnaast hielp hij pastoor van den Acker met het uitvoeren van de dagelijkse taken, de liturgievieringen, de trouwerijen en begrafeningen en de doopjes. De samenwerking was voortreffelijk waarbij pastoor Kees de organisatie en de materiële zaken maar aan de pastoor en het parochiebestuur overliet. Die onderdelen waren niet bepaald zijn hobby.

Toen Pastoor van den Acker in 1995 aan zijn pensioen toe was en vertrok, werd Kees, die zijn evenwicht al lang weer gevonden had, zijn opvolger. Hij ging wonen op de pastorie bij de kerk. Daarnaast was hij al pastoor van de parochie in Sint Agatha geworden. Die kleine gemeenschap was een kolfje naar zijn hand. Zijn energie om mensen te helpen brak nu weer in volle hevigheid los. Voorganger van den Acker in Cuijk had een goede organisatie achtergelaten met veel bevlogen vrijwilligers. En als iemand de goede geest onder de vrijwilligers in stand kon houden was dat de nieuwe pastoor wel. Hij probeerde de mensen bij te brengen dat ze zelf moeten bepalen hoe hun kerk functioneert en hoe hun geloofsbeleving is. Binnen de lijnen van de Kerk vormen de parochianen de parochie en niet de pastoor. Hoewel al jarenlang het kerkbezoek in het algemeen sterk terugliep, bleef de kerk van de H. Jozef op de zondagen beter gevuld dan veel kerken elders. Opvallend is dat door de jaren heen de katholieke Molukkers, uit heel Cuijk en omgeving, sterk vertegenwoordigd waren bij de kerkbezoekers. En ook nogal wat gelovigen van buitenaf. Zij allen zochten hun heil, letterlijk en figuurlijk bij de man die niet alleen een leidsman maar ook een vriend bleek te zijn. Een man die bij je was, als je iemand nodig had om een arm om je schouder te leggen. Zijn preken op zondag gaven de mensen kracht en ver-

trouwen. Daar kon je wat mee in deze woelige wereld. In de wijk Cuijk Noord was Kees Michielse er trouwens voor iedereen. Daar hoefde je niet speciaal katholiek voor te zijn.

In 2007 besloot pastoor Michielse met emeritaat ('pensioen') te gaan. De parochie leek zonder pastoor door te moeten, maar gelukkig was dat niet helemaal waar. Kees bleef de belangrijkste vrijwilliger en zette zijn priesterlijke taken gewoon op de oude voet voort. Wat waren de mensen daar gelukkig mee. Het pastoraat in de parochie Sint Agatha bleef hij nog doen. Die kleine parochie was voor hem nog te overzien.

De door het Bisdom min of meer afgedwongen, maar onvermijdelijke fusie van de Cuijkse parochies heeft hem veel pijn gedaan. En hem niet alleen! Maar pastoor Michielse bleef bij zijn eigen mensen staan. Hij hield immers van hen, zoals de mensen ook van hem. Daaruit putte hij zijn kracht. Toen zijn diensten in Sint Agatha teruggedraaid werden stelde hij zich beschikbaar voor de kapel van Maartenshof. Heel speciaal was het dat hij bij toerbeurt met de emeritus-pastoor van Linden, Pastor Piet Vermeeren, zondags de mis deed in die kapel. Zuster Monique, inmiddels verhuisd naar Tilburg, regelde dat met de beide heren. En de inwoners van

Maartenshof, vaak met familieleden, hadden daardoor een zeer goede spirituele tijd.

Begin dit jaar openbaarden zich de eerste ziekteverschijnselen bij pastoor Kees. Hij wilde het niet weten en gaf te kennen dat het zijn oude kwaal was. Maar het werd steeds erger en begin juli moest hij zich neerleggen bij het fatale oordeel van de artsen. Er brak een moeilijke maar dappere tijd aan, waarbij hij reusachtig gesteund werd door zijn familie, met name zijn zus Koos, en vele vrienden. Op dinsdag 25 augustus ontving hij het sacrament der zieken en op maandag 31 augustus is hij gestorven.

Onder overweldigende belangstelling werd op vrijdag en zaterdag 5 september in de H. Jozef kerk de uitvaartplechtigheid gehouden door zijn medebroeders Kruisheren, waarna Kees Michielse te ruste is gelegd in een speciaal Kruisherenhoekje op de begraafplaats van Sint Agatha. De inwoners van onze wijk, en zij niet alleen, verliezen een aimabel mens, een goede vriend.

We zullen de fietsende pastoor met zijn petje missen!

Paul van Maanen.

Verlatingsangst, overweging van Pastor Kees

Als je van iemand houdt, als je iemand heel hoog acht, als je iemand niet kunt en wilt missen, dan kan je angstig worden, als je er aan denkt, die te moeten verliezen, om wat voor reden ook. Je wilt niet los van hem of haar verder leven. Je denkt ook dat je niet verder kunt zonder hem of haar....want onzekerheid maakt zich van je meester, en zelfs de zin in het leven kan erdoor afnemen. De glans van het geheel is er af en het hoeft niet meer.

Naarmate je ouder wordt, is de kans van verlaten te worden, groter...dat zit gewoon vast aan het leven. Steeds meer met herinneringen aan mensen die er niet meer liefelijk zijn, moeten gaan leven, is een hele kunst en een geheel andere leefstijl ook. Die ander niet meer kunnen aanraken, niet meer kunnen zien hoe die reageert, geen stem meer horen, dat is heel vreemd en zo ongewoon en onecht. En toch is die niet weg...want je bent nog zo vol van wie hij of zij is.

Verlatingsangst..kan nare gevolgen hebben als je nooit geleerd hebt om zelfstandig te denken en te leven. Ook al is die ander je nog zo lief, dat wil nog niet zeggen, dat je je helemaal moet wegcijferen, wegdenken, opgaan in de ander, dat je zelf niet meer bestaat. Er zijn al veel te veel kopieën van mensen die zichzelf helemaal en in alles identificeren met de ander, waardoor er weer een eigenheid en identiteit verloren gaat.

Jezelf verliezen op deze manier is misschien wel de grootste misser in de schepping. Ook al behoor je bij iemand of bij een grote groep mensen, zoals de rk kerk, je bent altijd zelf die antwoord moet geven op de situatie, op gegevens die op

je af komen. Meelopen met de grote hoop is alleen verantwoord als je daarbinnen een eigen plaats wilt innemen. Het is altijd een kleurrijk geheel, een multicultureel gebeuren, want ieder heeft geheel eigen mogelijkheden, gedachten en talenten...die niet weg gemoffeld mogen worden, uit angst of zo, om buiten de boot te vallen of niet mee mogen doen.

Het leven gaat door, altijd...hoe je je ook voelt daarna, wanneer je iemand verloren bent. Het machtige en prachtige van Jezus'optreden is dat hij duidelijk en zonder terughoudendheid zegt, dat hij zijn geest zal sturen om je sterk te maken in het leven, om je moed te geven, om je de souplesse te geven het leven opnieuw te omarmen, want wat goed was, blijft, wat kracht gaf, blijft, wat genietbaar was, blijft.

Daarom komen we regelmatig samen om die kracht op te doen rond brood en wijn, niet om een kopie te worden van Hem, maar om jezelf te vinden en te laten zien als een mens, die er zijn mag, die houdt van alles wat het leven mooi maakt, interessant en zinnig.

Verlatingsangst ...we kunnen er allemaal wel eens last van hebben, vanwege het gemak dat we kunnen leunen op mensen, die ons dragen en meenemen. Met alle respect voor wie we missen, zullen we hen meer eren door moedig en met het hoofd recht op het leven leefbaar te houden en iedereen deelgenoot te maken van de geestkracht, die in je is en vraagt om gezien te worden.

29 mei 2011 met als lezing Johannes 14,15-21.

Herinneringen

Al vele jaren mag ik Koster/Lector zijn in de Jozefkerk. Dat doe ik graag en met alle plezier. In al deze jaren heb ik met onze Pastor Kees een bijzondere band opgebouwd. Deze band werd alleen maar sterker, toen ik te kennen gaf, nadat Joost Gal naar Duitsland was vertrokken, dat ik hem graag wilde assisteren op het altaar tijdens de Eucharistievieringen en met uitvaarten. Kees vond het fijn! Het was voor mij persoonlijk een grote eer om naast deze bijzondere man te staan...totdat hij ernstig ziek werd. De krachten namen af en zo was er dan de laatste keer dat Kees voorging in de Eucharistie. Hij kon niet meer, dit tot zijn grote verdriet. Maar dat verdriet werd gedeeld door velen en ook door mijzelf..

Drie weken vóór zijn overlijden ben ik bij Kees op bezoek geweest, hebben we samen wat gepraat en heb ik hem bedankt voor wat hij voor mij persoonlijk heeft betekend! Aan het eind van mijn bezoek heb ik hem een kus op zijn voorhoofd gegeven waarna Kees aan mij vroeg : "Jos, wil jij mij een kruisje op mijn voorhoofd geven?" Dat heb ik gedaan met de woorden : " ik hoop dat dit kruisje je sterkte en kracht mag geven..!" Toen ben ik gegaan. Het was een afscheid van een grote vriend..! Dat kruisje dat ik mocht geven, heeft op mij een grote indruk gemaakt. Ik zal het mijn hele verdere leven niet vergeten...! Jezus... wat zal ik deze man gaan missen..! Maar tevens ben ik zo dankbaar dat ik Kees heb mogen kennen zoals hij was...

Vóór de uitvaart van Pastor Kees belde mij de vader van Rowan, onze kleine misdienaar en tevens buurjongen en grote vriend van Pastor Kees. Hij vroeg me of Rowan de uitvaart mee mocht dienen. Daar heb ik uiteraard direct ja op geantwoord. Hij vertelde mij dat ze na hun vakantie op bezoek zijn geweest bij Pastor Kees, een paar dagen voordat hij stierf. Zijn gezicht fleurde helemaal op en hij zei : "Ik heb op je gewacht....". Ze hebben daarna geknuffeld en afscheid genomen. Ja, Rowan had een speciaal plekje in het hart van Kees..! Tijdens de uitvaart heb ik me maar een beetje over Rowan ontfermd, hij was erg verdrietig..!

Lieve Pastor Kees, de kerk zat vrijdag en zaterdag helemaal vol. We hebben jou een waardig afscheid mogen geven, met bijzondere dank aan de Kruisheren uit St.Agatha. We hopen dat je Hem hebt mogen ontmoeten....! Je blijft in onze en in mijn gedachten....

Rust zacht grote vriend.....

Jos van de Geer



Dankbetuiging

*Mens voor de mensen zijn, herder als God,
trooster voor groot en klein, zo lief als God.*

Van harte spreken wij onze gezamenlijke dank uit aan iedereen, die vanuit de parochie H. Martinus en de geloofsgemeenschappen H. Agatha en de H. Jozef, op welke wijze dan ook bijgedragen hebben in de steun, de aandacht en de zorgzaamheid, rond het ziekbed, het overlijden en het afscheid van onze broer, oom, medebroeder, pastor en vriend, Kees Michielse.

Het heeft ons zeer goed gedaan en zal ons troost en liefde geven in deze periode.

Familie Michielse,

De prior provinciaal, de medebroeders van de kruisherengemeenschap te Sint Agatha.

Pastores en parochiebestuur parochie H. Martinus

40ste-dag viering pastor Kees

Het overlijden van een mens die je dierbaar is, doet pijn en verdriet, maar als gelovige mensen mogen we ook vieren dat deze lieve mens nu bij God is. Binnen de Molukse gemeenschap wordt hiertoe traditioneel de 40ste dag na het overlijden gevierd, waarop de ziel van de overledene naar God toe gaat, God mag ontmoeten en bij Hem thuis mag komen. Het is een bijzonder moment van herdenken en het leven en geloof van de overledene vieren.

In onze Nederlandse traditie kennen we ook de zeswekdienst waarin we de band uitdrukken met de overledene en de 40ste dag na Pasen waarop we Jezus' hemelvaart vieren. Het is een moment om een tijd van rouw en verdriet af te sluiten en met de kracht van God verder te gaan in het geloof dat een dierbare overledene nu Thuis is gekomen.

Ook voor pastor Kees, die zich zo met de Molukse gemeenschap verbonden voelde, willen een 40ste dag viering houden. We willen samenkomen rond Brood en Beker, pastor Kees gedenken, zijn leven vieren, en bidden tot onze God. We willen elkaar ontmoeten en samen het leven opnemen.

We gaan dit doen op zondag 11 oktober, de verjaardag van pastor Kees, om 14.30 uur in de Jozefkerk in Cuijk. Wij nodigen iedereen die met ons mee wil vieren van harte uit.

Namens

de prior provinciaal en de medebroeders Kruisheren,
het parochiebestuur H. Martinus
en de contactgroepen H. Agatha en H. Jozef,
pastoor Theo Lamers

Aandacht voor zinbeleving bij mensen met een verstandelijke beperking.

Bij zorgorganisatie Dichterbij wordt niet (meer) gesproken over ‘pastoraat’, maar over ‘geestelijke verzorging’. Het motief daartoe sluit aan bij de veranderingen rond kerk en geloof in de samenleving. Alle mensen zijn bezig met vragen rond ‘zin’ en ‘betekenis’ (aangeduid als aandacht voor het geestelijke), maar niet allen kiezen voor een kerkelijke invulling daarbij. Omdat ‘pastoraat’ een expliciet kerkelijke term is, is deze terminologie komen vervallen. Geestelijk verzorgers zijn er voor alle cliënten, ongeacht hun geloofsachtergrond.

Wat doen we dan concreet?

Eén van de meest belangrijke activiteiten die we bieden aan de cliënten is een ‘kringactiviteit’. Daar zijn verschillende vormen voor die aansluiten bij het cognitieve niveau van de aanwezigen. We gaan bijvoorbeeld met cliënten in gesprek over een (bijbel-) verhaal. Vaker echter houden we een zintuigenviering. Door middel van het aanspreken en gebruiken van alle zintuigen, vieren we met elkaar ons leven. Daarbij maken we gebruik van rituelen die gebaseerd zijn op de katholieke liturgie; die staat immers dicht bij het gewone leven! De kringactiviteit kent altijd eenzelfde opbouw. De aanwezigen, groep tot maximaal 12 cliënten met één of meer begeleiders en soms een vrijwilliger zitten in een kring in de huiskamer of op de dagbestedingslocatie. In het midden staat een klein tafeltje. Daarop wordt een kaars geplaatst. Dan ontsteken we Licht. De kaars wordt getoond aan elke aanwezige persoonlijk. Immers, we zoeken warmte, gezelligheid, Licht bij elkaar. De zon kun je niet altijd zien, maar die is er wel altijd. Het (zonne-)Licht is zo de verbeelding van onze Levensbron, hoe we die ook noemen: Jahweh, Allah, Liefde, Moeder Natuur of Hemelse Vader. Met gitaar wordt iedereen een persoonlijk welkom toegezongen. Dat doen we met een lied waarin de eigen naam wordt genoemd. Immers, iedereen is uniek, ieder is bijzonder. Jouw naam is daar het teken van.



Er volgt een instrumentaal muziekstuk. Dit lied kent drie stappen, de opbouw van zachtjes (sstt!) naar heel luid (klap maar mee!). Zo eindigt het lied uiteindelijk in feeststemming. Hierbij is een rood lint met belletjes uitgelegd bij de deelnemers. Daarmee kunnen ze als ze willen, zelf muziek maken. Het is de verbeelding van ‘de rode draad van ons leven, want die verbindt ons hier en nu’. Na dit lied is er een rondgang met wierook. Iedere aanwezige wordt persoonlijk toegezongen: ‘God (jawel), wees bij (naam) aanwezig, als wierook om hem/haar heen’. Iemand bewieroken is een teken van respect en waardering en het geeft ook een lekkere geur. We zingen om kracht voor ieder.

De aanwezigen kiezen dan een lied dat ze zelf mooi vinden, dat daarna gezongen wordt. Dit is sterk gebon-

den aan het seizoen (bijv. Lente, Sinterklaas, kerst of carnavalsliedje).



Een volgende onderdeel is dat we de vruchten van de aarde delen. Dit is in de vorm van bananen, omdat die makkelijk te delen en te eten zijn. Eten en drinken iedere dag lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het beslist niet. Daarom wordt aansluitend een danklied gezongen, waarvan het refrein luidt: “wij eten van hetzelfde brood, wij drinken van hetzelfde water, Vader dank U wel”.

Dan is er een moment om samen te delen, wát we maar ook willen delen met elkaar in plezier of verdriet. Vaak wordt er dan gebeden of gezongen voor een overleden ouder, een zieke huisgenoot, voor een begeleider, of voor iemand die jarig is (geweest) of nog wordt. Na een uitgesproken intentie zingen we telkens als acclamatie “God, wees bij ons, geef ons vrede, geef ons goede zin”. Aansluitend volgt een ronde waarin de aanwezige begeleiders, de handen, armen of wangen van cliënten (als die dat zelf ook willen) zalven met bodylotion. We zalven om te beschermen, te genezen, soepel te maken. Dit kan een heel intens moment zijn waarin mensen elkaar letterlijk en figuurlijk raken. Ondertussen klinkt zachte muziek en zingen we een lied over vriendschap met de bekende tekst van Toon Hermans: Je hebt iemand nodig, stil en oprecht, die als het er op aankomt, voor je bidt en vecht. En als je iemand hebt, die met je lacht en met je grient, ja dan kun je pas zeggen: Ik heb een vriend!



Alle aanwezigen worden hierna bedankt voor hun aanwezigheid, hun luisteren, kijken, deelnemen, geluid maken, bidden, genieten of het uiten van hun gevoel. Dan wordt de centrale kaars uitgeblazen en zingen we een afscheidslied met o.a. de woorden “Leef maar, geniet maar, veel goeds met elkaar, beste wensen. Mensen veel geluk”. Daarbij zingen we iedereen persoonlijk veel geluk toe: “Jan, veel geluk, Marga veel geluk”. Want: we hebben zelf uiteindelijk niet altijd alles in de hand.

Cor Maas, geestelijk verzorger Dichterbij
* Een viering met de bewoners van Dichterbij vindt plaats op zaterdag 24-10 in de Martinuskerk.

Verkoop H. Jozefkerk in De Valuwe aan de gemeente Cuijk

Via de media of anderszins is het intussen waarschijnlijk oud nieuws maar toch willen wij u graag informeren over het feit dat er tussen het parochiebestuur en het college van B & W overeenstemming is bereikt over de verkoop van de Jozefkerk, de pastorie en bijbehorende grond aan de gemeente Cuijk. Deze overeenstemming is onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad van Cuijk en door het bisdom van Den Bosch.

Het voornemen voor deze verkoop bestond al langer en na meerdere constructieve gesprekken is dit nu een feit. Als parochiebestuur zijn wij tevreden met het resultaat. Uit oogpunt van veranderende omstandigheden van kerk en parochie is het parochiebestuur blij dat het gebouw in zijn nieuwe functie als Multifunctionele Accommodatie (MFA) in de toekomst beschikbaar kan blijven voor vieringen en diensten voor de geloofsgemeenschap en de parochie en dat het gebouw tegelijk een belangrijke sociaalmaatschappelijke functie in de gerevitaliseerde wijk De Valuwe krijgt. Tevens zijn mede door de klankbordgroep ingebrachte wensen voor

toekomstig gebruik gehonoreerd, welke in een later stadium zullen worden uitgewerkt.

Op de locatie, bestaande uit pastorie en bijbehorende grond, ontwikkelt woningcorporatie Mooiland - Maasland op termijn zorgappartementen. De gemeente Cuijk neemt de realisatie van de MFA, samen met andere (semi)commerciële functies in het huidige kerkgebouw voor haar rekening.

Het moment van overdracht is nog niet bekend maar het streven is erop gericht dat dit vóór 1 januari 2016 het geval zal zijn. Tot het moment dat de gemeente daadwerkelijk begint met de realisatie van de MFA blijft de kerk in de huidige vorm beschikbaar voor onze parochie en de geloofsgemeenschap H. Jozef.

Samen met de nog op te richten beheersstichting van de MFA zal een programma van eisen worden opgesteld waarin de wensen van het parochiebestuur en de klankbordgroep voor toekomstig gebruik kunnen worden meegenomen.

Het parochiebestuur.

Uit de parochie

MISSIO Wereldmissiemaand 2015

Geef hoop aan de christenen in Pakistan

Wereldmissiemaand (oktober) besteedt dit jaar aandacht aan de katholieke Kerk in Pakistan. In dit islamitische land hebben minderheidsgroepen, onder wie de christenen, het zwaar: armoede, analfabetisme, religieus geweld en terroristische aanslagen. Met name vrouwen en meisjes lopen groot gevaar slachtoffer van geweld te worden.

Katholieken in een islamitisch land

Het aantal katholieken in Pakistan bedraagt 1,15 miljoen. Hoewel een respectabel aantal, vormen katholieken een minderheid in het islamitische land. Volgens de traditie zou de heilige apostel Thomas door India en Pakistan gereisd hebben om er het christendom te brengen. De eigenlijke missie begon in de 19e eeuw met legeraalmoezeniers, zowel in het zuiden (Sindh) als meer naar het noorden (Punjab). De katholieke Kerk draagt met haar onderwijs en gezondheidszorg bij aan de ontwikkeling van Pakistan, waar veel armoede heerst, het analfabetisme hoog is en veel mensen geen enkele toegang tot onderwijs en gezondheidszorg hebben.

Blasfemiewet

In Pakistan geldt de sharia, de islamitische wet. Een belangrijke rol speelt de blasfemiewet die in 1986 ingevoerd werd. Op godslastering en beledigende opmerkingen over de profeet Mohammed staan geld- en gevangenisstraffen en in het ergste geval de doodstraf. De christelijke Asia Bibi zit al vele jaren in de gevangenis. Hoewel tot nu toe geen

enkele veroordeelde ter dood is gebracht, zijn er al vaak aangeklaagden door islamisten vermoord. Alle minderheden in Pakistan lijden onder deze wet, niet alleen christenen. Een groot probleem is dat de blasfemiewet vaak misbruikt wordt om ordinare burenruzies uit te vechten.

Positie van vrouwen en meisjes

Hoewel vrouwen en mannen volgens de Pakistaanse wet officieel gelijke rechten hebben, komt daar in de praktijk weinig van terecht. Na Afghanistan en Congo is Pakistan het derde gevaarlijkste land voor vrouwen. Er is veel geweld tegen vrouwen, zoals verbrandingen en verkrachtingen. Daar komt bij dat vrouwen op veel gebieden totaal buitengesloten zijn. Reden daarvoor zijn de tot op heden heersende stammentradities, die het dagelijkse leven van de mensen nog verregaand bepalen en vrouwen geen actieve rol in de samenleving toestaan. In het straatbeeld domineren mannen. Vrouwen zijn altijd gesluierd, ongeacht hun religie.

Help mee en geef hoop aan
de christenen in Pakistan

MISSIO/Pauselijke Missiewerken steunt de parochies en religieuzen in Pakistan bij hun pastorale werk, onder meer op het gebied van vrouwenrechten, de interreligieuze dialoog, vredeswerk. Helpt u mee? Geef dan in de collecte op Missiezondag 18 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Voor meer informatie: www.missio.nl



Collectes komende periode

In de komende maanden vinden er weer een aantal goed-doelencollectes plaats in de kerken van Nederland. In onze kerken staat in deze weekenden een collectbus of offerblok voor uw bijdrage. Bij voorbaat hartelijke dank voor uw gave!

3-4 oktober en 17-18 oktober

Wereldmissiedag en Wereldmissiedag voor kinderen
Missio richt zich op een zevental activiteiten. Net als de zeven kleuren van de regenboog geven die activiteiten meer kleur aan het leven van parochies over de hele wereld.
Kind in nood: Weeskinderen, aidskinderen en straatkinderen bieden wij opvang en onderdak.
Scholing: Wij ondersteunen de scholing van deze kinderen door bij te dragen aan boeken, schooluniformen en opleidingskosten.
Pastorale vorming: Lokale mensen ontvangen steun bij hun opleiding tot priester, pastoraal werk(st)er of catechist.
Parochievrijwilligers helpen: Ook de vele vrijwilligers helpen wij bij hun godsdienstige vorming en training in sociale vaardigheden via cursussen en lesmateriaal.
Meer info: www.missio.nl

24-25 oktober Lourdescollecte

Met deze collecte willen we mensen uit onze parochie ondersteunen die graag met ons op bedevaart naar Lourdes willen gaan, maar hiervoor financiële ondersteuning nodig hebben. Meer info www.martinuscuijk.nl

7-8 november Zondag van de oecumene Willibrord- en Athanasiusvereniging

De centrale doelstelling van de Katholieke Vereniging voor Oecumene is de inzet voor de bevordering van de oecumene in Nederland en in de Rooms-katholieke Kerk. Met het oog op het realiseren van deze doelstellingen bieden wij activiteiten aan. Daarnaast is de vereniging actief binnen een breed oecumenisch netwerk en vertegenwoordigt het bestuur de vereniging binnen andere oecumenische organisaties. De vereniging werkt hierbij vanuit de rijke traditie van de Katholieke Kerk. Onder oecumene verstaat zij daarbij de inzet van christenen en kerken voor het herstel van de eenheid van de Kerk én voor de vele vormen van samenwerking die al tussen christenen uit verschillende tradities op cultureel en maatschappelijk gebied bestaan. De Vereniging is ervan overtuigd dat eensgezindheid en samenwerking tussen christenen en Kerken nodig zijn voor een geloofwaardige verkondiging en beleving van het Evangelie in onze samenleving. Ze zet zich daarom in voor de groei en de verdieping van deze eensgezindheid en samenwerking tussen christenen en Kerken uit het Westers en het Oosters christendom met vele middelen zoals ontmoetingen, gezamenlijk gebed, dialoog, studie en uitwisseling. De Vereniging beoogt hiermee tevens de maatschappelijke relevantie van het christelijk geloof voor de huidige cultuur en de dialoog met andere religieuze tradities duidelijker voor het voetlicht te plaatsen.
Meer info: www.oecumene.nl

14-15 november Nationale Jongerencollecte We hebben jouw hulp nodig!

Een belangrijke collecte voor de toekomst van het jongerenwerk. De opbrengst wordt gebruikt voor de organisatie van landelijke projecten en voor ons eigen bisdom! Denk daarbij aan de Wereld Jongerendagen, DiaconAction, de HOOP award (een prijs voor inspirerend Katholiek Jongerenwerk), het KJD Festival en de activiteiten van de dienst Jeugd en Jongeren en Jong Bisdom Den Bosch. De opbrengst van de collecte is onmisbaar voor de toekomst van het jongerenwerk.
Meer info: www.jongkatholiek.nl

Het Woord van God

Elke eerste maand na de eerste zondag van de maand komen we met een groep bijeen rond 'HET WOORD VAN GOD' in de pastorie van de St. Martinuskerk te Cuijk, van 19:00 uur tot 21:00 uur.

Het is een bijeenkomst waarin spiritualiteit, bewustwording en geloof centraal staan. Een avond om te ervaren, 'het Woord' toe te passen en daadkracht bij te zetten, God en jezelf te ontdekken. Je kunt actief meedoen of passief aanwezig zijn. Je mag hier zijn wie je bent, met je vragen en/of antwoorden, met je twijfels en/of zekerheden, met je lach en/of je traan, met je geloof en/of je ongelof. Het Evangelie, van het weekend voorafgaand aan de bijeenkomst, wordt als leidraad genomen.

Enkele reacties van eerdere deelnemers:

Het is een avond voor mijzelf. Het geeft me rust. Het voelt vertrouwt. Iedereen kan zichzelf zijn. Hier kan ik vrij over God en mijn geloof praten.

U bent van harte welkom op de volgende data in 2015

Maandag 5 Oktober

Maandag 2 November

Maandag 7 December

Voor vragen, of wilt u graag op de hoogte worden gehouden, mailt u dan: mensinwording@gitasiebers.nl

PCI H. Martinus

Overwacht heeft het bestuur van de Parochiële Caritas Instelling op 6 augustus jl. afscheid moeten nemen van haar penningmeester: Hennie Tijssen. We wisten dat hij behandelingen zou moeten ondergaan, maar zijn plotselinge overlijden kwam als een schok. Vele jaren heeft Hennie zorg gedragen voor de financiële verantwoording en betaling van de Caritas Instelling H. Martinus naast andere taken die hij in de parochie heeft vervuld. Op 11 juli hebben we tijdens de eucharistieviering afscheid van hem genomen. Het bestuur heeft in Ger-Jan Roelofs als snel een nieuwe penningmeester kunnen aantrekken. Wij wensen hem veel succes bij zijn werkzaamheden.

Bestuur PCI H. Martinus

Rondom de Martinustoren Cuijk

De vakantieperiode is een drukbezochte periode in de Martinuskerk. Vele toeristen en voorbijgangers komen die grote kerk met dubbele torens bezoeken als ze in Cuijk zijn. Met op de culturele dag zelfs meer als 1000 bezoekers. De kerkwachten hebben het er druk mee. De tentoonstelling van kazuifels uit al de kerken van onze parochie is daarbij een positieve bijdrage. Er komen vele reacties, dat het mooi is om deze oude en nieuwe kerkelijke kledingstukken eens te kunnen zien.

De tieners en jongeren hebben de vakantieperiode ingeluid met een "Rock Solid" kamp in de pastorietuin. Met spellen (vooral veel water, tijdens het hete weer), verdieping, een dropping (in St. Agatha), samen eten, overnachten in tenten, aanbidding en samen Eucharistie vieren. Het was een inspirerend en gezellig weekend. Volgend jaar weer? Een verslag met foto's vindt u op de jongerenpagina.

Dit jaar was de kerk ook geopend tijdens de vierdaagse vrijdag en hebben er veel kaarsjes gebrand van wandelaars en bezoekers. Voor een goede aankomst op de Via Gladiola? Wist u dat tijdens de vierdaagse (en ook tijdens de Carnaval) de Martinuskerk ingepland staat als noodopvang bij calamiteiten? Gelukkig is er nog nooit gebruikt van gemaakt, maar het is goed dat de mogelijkheid bestaat om hiervoor het kerkgebouw in te zetten. We hopen dat het nooit nodig zal zijn.

Afgelopen maand is een eerste gesprek gevoerd om de mogelijkheid te onderzoeken of op Palmzondag de Matteüspassion in de kerk uitgevoerd kan worden met een prachtig koor, orkest en solisten. We gaan verder onderzoeken of dat plan ook haalbaar is. U leest er volgende keer vast en zeker meer over.

De orgelbouwer heeft tot aan de vakantietijd ook niet stil gezeten. De orgelstichting heeft opdracht tot restauratie van de versuikerde orgelpijpen gegeven. Het hoofdwerk is ondertussen klaar en weer bespeelbaar. Na de vakantieperiode gaat de orgelbouwer verder met het rugwerk. Over enkele maanden zal het orgel weer in volle glorie kunnen klinken.

Bestuurslid Parochiële Caritas Instelling overleden
Overwacht heeft het bestuur van de Parochiële Caritas Instelling op 6 augustus jl. afscheid moeten nemen van haar penningmeester: Hennie Tijssen. We wisten dat hij behandelingen zou moeten ondergaan, maar zijn plotselinge overlijden kwam als een schok. Vele jaren heeft Hennie zorg gedragen voor de financiële verantwoording en betaling van de Caritas Instelling H. Martinus naast andere taken die hij in de parochie heeft vervuld. Op 11 juli hebben we tijdens de eucharistieviering afscheid van hem genomen.

Het bestuur heeft in Ger-Jan Roelofs als snel een nieuwe penningmeester kunnen aantrekken. Wij wensen hem veel succes bij zijn werkzaamheden.

Bestuur PCI H. Martinus

Jongerenkoor Jokolo uit Nijmegen

Wij zijn jongerenkoor Jokolo uit Nijmegen. Elke vrijdagavond repeteren wij in de Lourdeskerk in Nijmegen. Ieder jaar maken wij met ons een koor een uitstapje naar een andere parochie. We verheugen ons er om op zondag 4 oktober onderdeel uit te maken van de viering in uw parochie. Jokolo is ontstaan in de beatmissen van de jaren '60, dus Jokolo heeft al bijna vijftig jaar zangplezier achter de rug. Wij zien u graag op zondag 4 oktober in de Heilige Martinuskerk in Cuijk. Tot dan!



Rondom de Jozeftoren

Pastor Kees

Tijdens ons werkoverleg van 2 juni zei Kees dat hij buikklachten had en daarom voor onderzoek naar het ziekenhuis ging. Hij stuurde mij o.a. het volgende, laatste, mailtje: "Er zal binnenkort een CT-scan worden gemaakt van buik en borst.....en daarna wordt een vervolgschema gemaakt van eventueel onderzoek. Heel veel dank voor het kaarsje, dat geeft ondanks de vocht tussen de longen, weer energie en moed, om positief te blijven denken, zonder de werkelijkheid uit het oog te verliezen. Dankjewel voor je lieve aandacht. We houden elkaar op de hoogte en alle goeds voor jullie Kees." In eerste instantie werd gezegd dat er geen kankercellen gevonden waren. Dat heeft Pastor Kees op 12 juli zelf nog gezegd tijdens de (laatste) mis die hij deed in de Jozefkerk. Maar de buikklachten hielden aan. Daarop is er verder onderzoek geweest met een negatieve uitslag helaas.

Op verzoek van pastor Kees is op zondag 19 juli in de kerk meegedeeld dat hij helaas lichamelijk niet in staat is om de mis te doen. Verder: "Het spijt ons zeer, U, namens pastor Kees, te moeten mededelen dat hij ernstig ziek is. Wij zijn er erg van geschrokken, vooral ook mede n.a.v. de eerdere hoopvolle berichten". We

hebben voor pastor Kees een noveenkaars aangemaakt en voor het altaar geplaatst. Kees is een paar dagen later naar Netersel gegaan, naar zijn zus en zijn familie. Begin augustus (6 aug) is Kees weer teruggekomen naar Cuijk.

Het volgende bericht is voorgelezen in de kerk op zondag 16 augustus: "Namens de Contactgroep en namens de Jozefkerk heb ik (Frans vd B) Kees bezocht en ik vroeg hem: "Kees, hoe vind je het om weer in Cuijk, bij de Jozefkerk, te zijn?"

Kees antwoordde: "Heel fijn, ik ben nou weer thuis, (en na een korte pauze, zei die heel zachtjes) Om afscheid te nemen." "We zijn er flink van geschrokken en het heeft ons diep geraakt, vooral ook omdat er geen behandeling meer mogelijk is. We leven erg met hem mee! We bidden samen om kracht en sterkte voor pastor Kees en hebben samen een Onze Vader en een Wees gegroet voor Kees gebeden."

Omdat Kees steeds meer achteruit ging, kon hij daarvoor bijna geen bezoek meer ontvangen en geen telefoon meer beantwoorden. Dat kostte hem veel te veel energie, alleen familie ontving hij nog wel natuurlijk! "In plaats daarvan bv wel een kaartje of een briefje of iets dergelijks, dat doet hem zeker goed!", zo was het verzoek van de familie. Op dinsdag 25 augustus heeft Pastor Kees het Sacrament van de Zieken ontvangen, te midden van familie en Kruisheren en enkele anderen. Daarbij was Kees helder van geest en heeft op een bewonderingswaardige wijze afscheid genomen. Op maandag 31 augustus om 4.15 uur is onze Pastor Kees overleden. Op vrijdag 4 september is er een vooravonddienst in de Jozefkerk geweest, verzorgd door de geloofsgemeenschap van Sint Agatha. Op zaterdag 5 september was de uitvaartdienst ook in de Jozefkerk, verzorgd door de geloofsgemeenschap van Sint Jozef. Aansluitend is pastor Kees begraven op het kerkhof in Sint Agatha, bij het gedeelte van de Kruisheren.

Namens de geloofsgemeenschap van de Jozefkerk willen wij iedereen van harte bedanken voor Uw belangstelling en kaarten, brieven, bloemen en anderszins tijdens het ziekzijn en overlijden van onze pastor. Ook willen wij iedereen van harte bedanken voor Uw belangstelling en Uw inzet bij de afscheidsvieringen.

De dankbetuigingen van het parochiebestuur van de Martinusparochie en van de Kruisheren en de familie vindt u elders in het blad.

Condoleance van Pierre-Paul Walraet osc

Op maandag 31 augustus ontving ik (FvdB) een mail voor de geloofsgemeenschap van de Jozefkerk vanuit Rome van Pierre-Paul Walraet, kruisheer, en tot afgelopen juli dirigent van ons koor Jozef Cantorij. Ik citeer: "Oprechte en christelijke deelneming bij het overlijden van jullie pastor en onze medebroeder kruisheer Kees Michielse. Kees heeft in de vroege ochtenduren het Licht

van de Nieuwe Dageraad mogen aanschouwen, voorbij het duister en de schaduw van de dood. Dat kan niet anders dan bijzonder zijn: de ervaring van een diepe vreugde om samen met velen in God het Eeuwige Leven te vieren."

Namens de Jozefkerk bedanken we Pierre-Paul voor zijn condoleance vanuit Rome.

Pastor Kees: rust zacht!
Wat zullen wij je missen!!

Namens de Contactgroep van de Jozefkerk
Frans van den Bogaard

Afscheid dirigent Cantorij

Op zondag 26 juli heeft Pierre-Paul Walraet (Kruisheer) afscheid genomen als dirigent van het Jozefkoor Cantorij, omdat Pierre-Paul voor 8 jaar naar Rome verhuist vanwege zijn benoeming in het Generaalat (bestuur) van de Kruisheren.

Wij hebben Pierre-Paul daarbij als Jozefkerk en als Contactgroep Jozef van harte bedankt en hem als blijk van waardering een bos bloemen overhandigd. Ook het koor zelf heeft afscheid genomen van hun dirigent.

Daarover leest U hieronder.

Contactgroep rondom de Jozefstoren

Woorden van Dank,

Bij het afscheid van Pierre-Paul Walraet o.s.c. als dirigent van de Sint Jozefcantorij in de H. Jozefkerk.

Zeer geachte Pierre-Paul, beste mensen,
Vorige week zaterdag 18 juli heeft Pierre-Paul, onze dirigent, zijn 25-jarig priesterjubileum in St. Agatha gevierd. Als Cantorij hebben wij hem daarmee van harte gefeliciteerd. Ons cadeau is het recente boek van de 'Dominicus Amsterdam' met als titel: Verbinden en Verdiepen, kerk in beweging, een beschrijving van ervaringen in het aansprekend kerk-zijn. Met andere woorden: in welke mate kunnen kerkbezoekers, deelnemers aan kerkelijke vieringen, woorden, gebaren, handelingen in die kerkelijke ruimte verbinden met wat hun eigen le-



Liturgische kalender

Datum	3-4 oktober 27ste Zondag door het Jaar Wereldmissiedag kinderen	10-11 oktober 28ste Zondag door het Jaar	17-18 oktober 29ste Zondag door het Jaar Wereldmissiedag	24-25 oktober 30ste Zondag door het Jaar Lourdescollecte	31 okt-1 Allerheilig
Kerk					
St. Martinus parochiekerk 	Zo 11.00 Jongerenkoor JOKOLO uit Nij- megen	Zo 11.00 Dameskoor	Zo 11.00 Herenkoor	Za 19.00 Creation viering met Dichterbij Zo 11.00 Dameskoor	Za 19.00 Samenza Zo 11.00 Herenko
H. Agatha St. Agatha 	Zo 9.30 De Maasklanken	Zo 9.30 Samenzang	Za 19.00 Creation Zo 9.30 De Maasklanken	Zo 9.30 Samenzang	Zo 9.30 De Maas
H. Lambertus Beers 		Za 19.00 Together		Zo 11.00 Gemengd koor	
H. Jozef Cuijk 	Zo 11.00	Zo 11.00 Jeugd- koor Gezinsviering met kinderopvang 14.30 40dagen dienst pastor Kees	Zo 11.00	Zo 11.00	Zo 11.00
H. Martinus Katwijk 	Zo 9.30 Parochiekoor	Zo 9.30 Gastkoor	Zo 9.30 Parochiekoor	Zo 9.30 Gastkoor	Zo 9.30 Parochie
H. Lambertus Linden 	Zo 10.00 Woord- en gebedsdienst Samenzang	Zo 10.00 Woord- en gebedsdienst Samenzang	Zo 10.00 Samenzang	Zo 10.00 Woord- en gebedsdienst Samenzang	Zo 10.00 Woord- e gebedsd Samenza
H. Antonius van Padua Vianen 	Za 18.00 Juvia	Za 18.00 Woord- en Woord- en gebedsdienst Vivace	Zo 11.00 Vivace		

nov igen	Maandag 2 november Allerzielen	7-8 november 32ste Zondag door het Jaar Zondag oecumene	14-15 november 33ste Zondag door het Jaar Nationale Jongerencol- lecte	21-22 november Hoogfeest Christus Koning	28-29 november 1ste Zondag van de Advent Adventsaktie
D ang D or	Ma 19.00 Dameskoor	Za 18.00 Gebedsdienst H. Martinus en Martinusvuur Zo 11.00 Gaudete in Domino en koor	Zo 11.00 Herenkoor	Zo 11.00 Herenkoor	Za 19.00 Creation Zo 11.00 Dameskoor
klanken	Ma 19.00 De Maasklanken	Zo 9.30 Samenzang	Zo 9.30 Samenzang	Za 19.00 De Maasklanken Zo 9.30 Samenzang	Zo 9.30 Samenzang
	Ma 19.00 Woord- en gebedsdienst m.m.v. Gemengd koor		Za 19.00 Together		Zo 11.00 Gemengd koor
	Ma 11.00 Dameskoor	Zo 11.00	Zo 11.00	Zo 11.00	Zo 11.00
koor	Ma 19.00 Woord- en gebedsdienst Parochiekoor		Zo 9.30		Zo. 9.30 Woord- en gebedsdienst Parochiekoor
en dienst ang	Ma 19.00 Woord- en gebedsdienst Samenzang	Zo 10.00 Woord- en gebedsdienst Samenzang	Zo 10.00 Woord- en gebedsdienst Samenzang Lambertusdag	Zo 9.30 Samenzang	Zo 10.00 Woord- en gebedsdienst Samenzang
	Ma 19.00 Woord- en gebedsdienst Allegro Vivace	Za 18.00 Juvia	Za 18.00 Woord- en Woord- en gebedsdienst Vivace	Zo 11.00 Vivace	

ven tot betekenis brengt. Zang, koorzang en ook samen-zang, ondersteund met orgelmuziek is in die kerkelijke ruimte als het ware een smeermiddel in de liturgie. Lieder en zorgen voor een mooie opbouw van de Viering. Dit is overigens ook de laatste Viering geweest van de Sint Jozef-Cantorij onder leiding van Pierre-Paul. Hij is in juni, tijdens het Kruisherencongres in Indonesië, voor de komende zes jaar benoemd tot lid van het Generaal van de Kruisheren in Rome. Pierre-Paul is een goede en prettige dirigent geweest voor ons. Dit is echter niet vanzelfsprekend; zo weten we. Vandaar onze grote waardering. Als dank voor zijn dirigentschap met veel vak-erotie ontvangt hij het recente promotie-boek van dr. Paul van Peteghem. Paul van Peteghem van deze H. Jozef-gemeenschap heeft de Belgische nationaliteit evenals Pierre-Paul. Paul van Peteghem heeft zijn boek gratis ter beschikking gesteld. De titel van zijn boek is: De Nederlanden en het Vrijgraafschap Bourgondië tussen paus en keizer. De ondertitel is: de rol van het indult in de staatkundige centralisatie en desintegratie onder Karel V. Het gaat over Rome en Europa in de periode van 1500 tot 1555. Luther en zijn kritiek op de toenmalige kerk worden ook besproken. Een zeer indrukwekkend boekwerk. Een wetenschappelijk terugkijken naar die periode.

Met de herinneringen aan de H. Jozef in Cuijk en de manier waarop we hier kerk willen zijn en ook met deze twee boeken aan gedachten kan Pierre-Paul wel vooruit in de komende jaren! We wensen hem alle goeds toe.

Bedankt, Pierre-Paul.

Harry Helmes, zanger Jozefcantorij, 26 juli 2015

Rondom de Lambertustoren Beers

Gildedag

Op zondag 21 juni vierden we in onze kerk het begin van de jaarlijks terugkerende Gildedag van ons St Antonius-gilde. Een mooi gebruik of beter gezegd 'n mooie traditie die niet verloren mag gaan.

De dienst was een gebedsdienst, voorgegaan door Diaken Jo Huijgens, voor hem als oud Amsterdammer een nieuwe ervaring, maar zoals hij mij vertelde een mooi gebeuren. De hele dienst verliep dan ook goed en werd zoals gebruikelijk op het kerkplein afgesloten met het 'oververdelen' van de voorganger en het Gilde Koningspaar.

Overlijden van Tien Toonen en zijn echtgenote Marietje van Zuylen

Wat er aan vooraf ging: een gebeuren wat mij in ± 20 jaar dat ik families bezoek in de parochie bij het afscheid nemen van onze overleden medeparochianen niet eerder is overkomen.

Ik werd door Tien Toonen opgebeld om bij hem op bezoek te komen met als reden: hij wilde met mij zijn begrafenisdienst bespreken want hij had van de ziekenhuisspecialist te horen gekregen dat hij niet veel dagen meer zou krijgen vanwege zijn hard achteruitgaande gezondheid.

Daar word je stil en emotioneel van en dan ben je even de kluts kwijt. De afspraak werd gemaakt en bij Tien aangekomen was hij volledig klaar met het aankomende afscheid. Wat voor 'n dienst, welke muziek met enkele liedjes, waar hij begraven zou worden, enz., alles was geregeld. Het grote probleem voor Tien was de zorg voor zijn vrouw Marietje waar hij al vele jaren mantelzorg voor was, vanwege haar al langdurige ziekte. Dit deed hij met grote zorg en toewijding.

Een tweede gesprek kwam er niet, want Tien kwam snel te overlijden, n.l. op zondag 28 juni en werd opgebaard in het Mortuarium bij van Dijk in Mill.

Voor Marietje was alles ook te veel geworden en ze werd opgenomen in het ziekenhuis. Daar kreeg zij te horen dat er geen behandeling meer mogelijk was en ging met dat gegeven naar huis. Op de terug weg nog even bij Tien aan in Mill en toen naar Beers. Donderdag morgen 2 juli overleed zij. Na snel en accuraat handelen van de familie zijn Tien en Marietje samen op 3 juli 2015 begraven op het kerkhof alhier. Voorafgegaan door een druk bezochte en mooie uitvaartdienst in de H. Lambertuskerk.

Veel dank aan Tien die voor de kerk als vrijwilliger heel veel heeft betekend als klusjesman in de kerk als ook op de pastorie. Op alle markten was hij thuis, maar voor de grote boosdoeners van verstopte goten, de duif, had hij weinig medelijden en hij ving ze op in zijn kooien, boven in de kerk. Naar zijn globale schatting zijn er door hem in enkele jaren ± 2000 duiven afgevoerd.

Tien en Marietje, hartelijk dank voor alles wat jullie voor de parochie hebben gedaan en rust nu zacht samen bij Onze Heer.

Nieuw

Bij de zij-ingang van de kerk hangt sinds kort een brievenbus. Deze is ervoor om het u gemakkelijk te maken en uw vragen en opdrachten zo snel mogelijk waar te maken. Maak er gebruik van, wij zorgen voor de verwerking.

Urnenmuur

Zondag 16 augustus is onze Urnenmuur in gebruik genomen door de plaatsing van de eerste urn. Hopende dat dit veel navolging krijgt. Neem daarvoor even contact op met Harrie van Haren.

Rondleiding in de H. Lambertuskerk

Deze rondleiding is op zaterdagmorgen en begint om 10.30 uur. De eerste zaterdag hadden we 3 bezoekers. De 2de zaterdag 4 bezoekers met rondleiding en een zestal die even een kijkje namen. Het zijn dan toeristen die langs komen fietsen of op de camping verblijven. Wij blijven dit nog doen tot eind september. Het praatje gaat dan niet allen over de kerk, maar over heel Beers met al zijn toeristische plekjes en bezienswaardigheden.

Koor in de problemen

Beste mensen, is het u niet opgevallen dat het Gemengd

koor een koortje is geworden? Het koor is de laatste jaren veel leden kwijtgeraakt door overlijden, ouderdom of ziekte, maar ook door verhuizingen.

Wie heeft er nog een beetje vrije tijd voor deze mooie hobby, Zingen? De repetitie is donderdagavond in de kapel te Beers of in de kerk te Escharen van 19.30 uur tot 21.30 uur, met een gezellige koffiepauze inbegrepen. Wanneer wij in Escharen zingen wordt er voor vervoer gezorgd. Kom 'n keer luisteren, je bent van harte welkom. Neem even contact op met Mevr. Tiny Josemanders, tel. 317936.

Laat het koor niet vallen en kom uw Geloofsgemeenschap tegemoet en bouw en leef mee met onze gemeenschap in Beers.

Harrie van Haren, Rondom de Lambertustoren, Beers.

Rondom de Antoniustoren

Liturgisch/symbolisch bloemschikken

Bloemen horen als vanzelfsprekend bij een bezoek of bij een gelukwens. Geen feest of receptie zonder bloemen. Een stijgende belangstelling voor leefmilieu en natuur merk je ook in talloze tv-programma's, tijdschriften, open tuindagen enz.

Sinds enige jaren is er eveneens hernieuwde aandacht gekomen voor de mogelijkheid om met bloemen en natuurlijke materialen de geloofsinhoud uit te drukken. In een liturgie die zich wil afstemmen op het hedendaagse levensgevoel zijn bloemen dan ook niet meer weg te denken. Liturgisch bloemschikken is meer dan een kerkversiering, het wil de boodschap van de liturgie visualiseren en ze in stilte op de aanwezigen laten inwerken

Om op de boodschap van de liturgie te kunnen inspelen, wil je als bloemschikker allereerst op de hoogte zijn van de oorsprong van de viering. Met Kerstmis bijvoorbeeld herdenken we de geboorte van Jezus. Je kunt in je bloemstuk echter ook de nadruk leggen op de betekenis van het gebeuren: het mysterie. Met Kerstmis is Gods Zoon mens geworden.



Je kunt nog verder gaan en de klemtoon leggen op de boodschap voor Kerstmis. Zo vraagt Kerstmis o.a. aandacht voor al wie uitgestoten is in de wereldse samenleving, voor wie er geen plaats is in de Herberg.

Als je over een tuin beschikt waarin je volop bloemen kunt plukken, groeit de inspiratie vanzelf vanuit het groen en de bloemen die beschikbaar zijn. Je beperken tot datgene wat op dat moment groeit en bloeit, is al een juiste keuze, want de kleuren van de bloemen van het seizoen komen haast automatisch overeen met de sfeer van de liturgische viering van dat moment en met de kleur van de bijbehorende liturgische gewaden. Groen uit de tuin kun je ook probleemloos combineren met bloemen uit de winkel, maar bloemen uit de tuin

zijn meestal geurend. Is het niet zalig om in een koele kerk de geur van tuinrozen, lavendel of lelies op te snuiven? Maar iedere bloemschikker is uiteraard, vooral in de wintermaanden, ook een trouwe klant in de bloemenwinkel.

De basis van een bloemstuk is de ondergrond of vaas/pot en deze moet in harmonie zijn met de schikking. Er wordt door ons bewust voor eenvoudige natuurlijke materialen gekozen, ook omdat er in de meeste geloofsgemeenschappen met een beperkt budget gewerkt wordt. Een bloemstuk dat op de grond voor of naast het altaar geplaatst wordt is beter in overeenstemming met de ruimte in de kerk.

Meestal worden er geen bloemen op het altaar geplaatst, zodat de kracht van het altaar als 'offertafel' tot zijn recht komt.

De kleuren van het seizoen hebben een eigen uitstraling en brengen elk een eigen gemoedstoestand teweeg. Waarschijnlijk is het daarom dat men bepaalde kleuren associeert met bepaalde stemmingen en gevoelens.

Vastentijd, Advent: *PAARS* = boete, inkeer, verdriet, rouw (paarse bloemen en groen)

ROSE = ingetogenheid, zachtheid (3e zondag in Advent)

Rouwdiensten: *PAARS* = boete, inkeer, verdriet, rouw (witte of paarse bloemen)

Trouwdiensten: *WIT* = reinheid, zuiverheid, eenvoud, geboorte, licht (alle kleuren toegestaan)

Mariamaand mei: *WIT en BLAUW* = reinheid, zuiverheid, eenvoud, geboorte, licht, Maria. (witte en blauwe bloemen)

Doopsel: *WIT* = reinheid, zuiverheid, eenvoud geboorte, licht. (alle kleuren)

Pasen: *GEEL* = energie, optimisme, vreugde, warmte, goddelijk, koninklijk.

WIT = reinheid, zuiverheid, eenvoud, geboorte, licht.

Pinksteren: *ROOD* = liefde, offer bloed, vuur, levenskracht (martelarenvieringen ook rood)

Kerstmis: *WIT* = reinheid, zuiverheid, eenvoud, geboorte, licht.

ROOD = liefde, offer, bloed, vuur, levenskracht. (martelarenviering 2e Kerstdag)

Overige diensten: *GROEN* = hoop, toekomst, vrede, rust (bloemkleur van het seizoen).

Bepaalde soorten groen en bloemen hebben zelf ook weer een symbolische betekenis, bijvoorbeeld hедера (klimop) staat voor de eeuwigheid, hulst hoort bij Kerstmis. Als bloemschikker halen wij veel voldoening uit het werken met bloemen in de kerk.

Dit geldt, volgens mij, ook voor de andere dames (en heren?) van de andere geloofsgemeenschappen.

Groetjes, Ans, Tiny en Truus van geloofsgemeenschap Antonius uit Vianen.



Memoriam Kees Michielse

Odiliadijk

De weg van Kees, de weg van de mens onder de mensen, de weg van Kees z'n inspiratie.

Onderweg naar St. Agatha, pet op, en al fietsende het bedenken van de overwegingen voor de komende diensten.

Bij een ontmoeting onderweg was het : "hoi Kees". Je kende iedereen bij naam en je eerste vraag was altijd : hoe gaat het ? Je had een luisterend oor en was altijd vol begrip.

Ook iedere club of vereniging beschouwde je als hun beschermheer.

Kees je inspireerde ons allen met je belangstelling, begrip, eenvoud en je opbeurende en troostende woorden.

We moeten verder zonder jou maar vergeten doen we je nooit, je hebt ons jezelf gegeven als voorbeeld.

**Je hield van alle mensen
Groot was je menszijn**

We gebruiken hiervoor jouw woorden eigen : **"Hartelijke Dank"**

namens Rondom de Toren H. Agatha



Mariaviering

Op uitnodiging van het koor uit Katwijk hebben enkele leden (12) van de Maasklanken uit St. Agatha met hen samen "Maria ten Hemelopneming" gevierd. Na diverse inspannende repetities werden die avond als eenheid mooie liederen ten gehore gebracht. Een geweldig versierde en overvol bezette kerk heeft genoten van een mooie viering. Ook wist mgr. Mutsaerts ons te boeien in zijn preek over het weesgegroet. Spijtig vanwege het toch nodige natte weer, maar volgend jaar misschien buiten? Dank aan allen.

Gezocht: organist voor zangkoor de Maasklanken

Het koor is naarstig op zoek naar een organist, niet alleen voor begeleiding op zondag maar ook voor hun

repetities op de maandagavond.
Zou ook in deeltijd kunnen!

maasklanken@hotmail.com
secretariaat : 0485-314973



'T IS MOI GEWEST

Op 18 juli j.l. heeft Héleen Stevens in de Eucharistieviering haar "dirigentenstokje" symbolisch overgedragen aan Ans van Dinther. Bijna 25 jaar heeft Héleen onze kerk in St. Agatha ondersteund met haar muzikale talent en daarbij zelfs diverse liedjes gecomponeerd, o.a. het lied van Sint Agatha. Immers muziek verheft elke vreugde, muziek stilt elke smart. In haar getuigenis tijdens de mis memoreerde zij aan de fijne samenwerking met haar koor. Ook de onderliggende vriendenband met de diverse kruisheren en met name met onze pastor Kees heeft ze als familiair en zeer prettig ervaren. Het was een grote eer en zeer verrassend voor haar en haar koorleden dat Kees, ondanks zijn zeer ernstige ziekte, per se aanwezig wilde zijn.

Ook wist zij haar koor te motiveren om toch door te gaan ondanks de sterke veranderingen die een fusie teweeg zou kunnen brengen.

Na deze bijzondere viering, die werd voorgegaan door Pierre-Paul Walraet osc, werd Héleen door de voorzitter van de Maasklanken in het zonnetje gezet voor haar geweldige inzet en werden div. persoonlijke cadeaus aangeboden. Onder leiding van de nieuwe dirigente werd als eerbetoon door de Maasklanken het lied van St. Agatha ten gehore gebracht. Na een warm applaus werd door de leden van Rondom De Toren H. Agatha namens de parochie een Martinuskaars overhandigd. Ook werd Héleen verblijd met een fotoboek over en rondom St. Agatha namens onze geloofsgemeenschap.

We spreken onze dank en waardering uit voor haar tomeloze inzet. Héleen, dank je wel, een warm applaus voor deze bijzondere vrouw. Nadien mocht zij vele handen drukken als dank. We wensen Ans van Dinther. Sterkte en veel succes als dirigente van de Maasklanken.

Rondom de Martinustoren Katwijk

15 augustus Maria ten Hemelopneming is het laatste, tot de jaren 60, grootste Mariafeest dat gold als een verplichte zondag. Vroeger was de naam "Hoge Lievevrouwedag" ter onderscheiding van Maria Geboorte op 8 september dat "Lage Lievevrouwedag" heette. Daarna noemde men het Maria Hemelvaart, maar vervolgens werd het Maria ten Hemelopneming. In Katwijk en omgeving wordt Maria ten Hemelopneming al jaren buiten bij de grot gevierd. In mijn herinnering was het Pastoor Toebees en Pastoor de Jager die samen de viering naar Katwijk bij de grot hebben gehaald. Een grote Mariaviering voor de omgeving. Bij goed weer, en dat is het vaak geweest, kwamen velen wandelend, op de fiets of anders naar Katwijk. Er zijn jaren geweest dat we aan 800 boekjes te kort kwamen. Maar de laatste jaren speelt het weer ons parten. Koud, overdrijvende buien, zelfs 'n plensbui tijdens de viering. Ook dit jaar. We hadden de regen hard nodig, maar het had iets later moeten beginnen.



De boekjes voor deze viering lagen klaar voor iedereen, de tuin zag er prachtig uit, er waren heel wat zitplaatsen bijgemaakt, verkeer geregeld, de bloemengroep hadden van ongeveer 800 gladiolen schitterende bloemstukken gemaakt, de technische mannen hadden gezorgd voor een goede versterking. Het koor had, met de versterking vanuit St. Agatha, heel wat extra gerepeteerd. Pastoor Theo Lamers had de bisschop Mgr. Mutsaers, 3 Kruisheren en diaken Jo Huygens uitgenodigd en van verschillende kanten hoorden we "Wij komen naar Katwijk". Maar om 17.00 uur begon het te regenen. Ach ja, Nederland is niet voor niets een prachtig groen land. In allerijl werd binnen alles in gereedheid gebracht, er kwam van vele kanten snel hulp en om 19.00 uur hadden we een mooie viering, de kerk was tot de laatste plaats bezet. Iedereen tevreden.

Tot laat in de avond werd de grot bezocht en ook de mooiere dagen erna was het een komen en gaan van mensen op de fiets of wandelend. Geweldig hoe je als klein dorp met zoveel inzet dit kan bereiken.



Ook de maand oktober (Rozenkransmaand) staat in het teken van Maria. Gedurende deze maand hebben we iedere zondag om 9.30 uur een viering in Katwijk en staan we stil bij de geheimen van de rozenkrans.

Moeder Maria

Maria, over de gehele wereld roepen mensen U aan. In alle talen wordt U vereerd en bezongen. Men heeft U in duizendvoudige namen geprezen, maar of men U Ivoren Toeren noemt of Gulden Huis, vóór alles bent U de Moeder. Moeder Maria, geef mij kracht U te zien als mijn moeder. Kom onder mijn dak, in mijn huis. Laat mij bij alles wat we doen eerst even met U overleggen, doe mij dan denken aan wat U geleden hebt onder het kruis van Golgotha, waar Uw Zoon te sterven hing.

Toon Hermans.

Rondom de Lambertustoren Linden

De Lindense kerk is gezegend met twee Mariabeelden. Het zijn ruim honderd jaar oude identieke beelden, de een van hout (dat vroeger ook in processies werd meedragen) en de ander van steen, dat vroeger achter in de kerk stond en nu dus op de koorzolder. Van de geloofsgemeenschap van Linden hebben we deze mooie foto van het Maria altaar in de Lambertuskerk toegestuurd gekregen.

We besteden volgend jaar meer aandacht aan de Maria beelden uit de parochie.



Contactgroepen Rondom de Torens

geloofsgemeenschap St. Martinus - Cuijk

Dhr. Maarten Hermens 0643138081
Mevr. Henriëtte van de Lockant-Heiltjes 318029

geloofsgemeenschap H. Jozef - Cuijk

Dhr. Frans v d Bogaard 315742 Dhr. Peter Hendriks 322822
Dhr. Wim Hofmans 313998

geloofsgemeenschap H. Martinus - Katwijk

Mevr. Ria v Kempen-Jeursen 317612
Dhr. Ton Lukassen 314633

geloofsgemeenschap H. Lambertus - Linden

Dhr. Jan van den broek 322819 Mevr. Mien Heijnen 316272
Dhr. Ton Keijzers 384067 Dhr. Herman v Rhee 315904

geloofsgemeenschap H. Agatha - St. Agatha

Mevr. Thea Hermans 315892 Dhr. Peter Hendriks 314030
Dhr. Gerard Smits 316066

geloofsgemeenschap H. Lambertus - Beers

Mevr. Tiny Josemanders 317936 Mevr. Nelly Strik 317243
Mevr. Mickey Nuijs 318725 Mevr. Wilma v Daal 313871
Dhr. Harrie van Haren 314333 Dhr. Piet Wagemans 312069

geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua - Vianen

Mevr. Thea Scheers-Jans 320137
Mevr. Truus Hofmans-van den Heuvel 316228
Mevr. Tonny Coenen-Giesbers 314227
Mevr. Nel van Echtelt-van Weerdenburg 313694

Uitvaarten

Voor de melding van uitvaarten kunt u bellen naar het parochiecentrum/secretariaat: Kerkstraat 10 312555
Of bij de plaatselijke geloofsgemeenschappen:
Geloofsgemeenschap H. Agatha: 318277
Geloofsgemeenschap H. Lambertus (Beers): 314333
Geloofsgemeenschap H. Jozef: 312233
Geloofsgemeenschap St. Martinus (Cuijk): 312555
Geloofsgemeenschap H. Martinus (Katwijk): 317612
Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua: 320137
Geloofsgemeenschap H. Lambertus (Linden): 316272

Pastoraat en noodgevallen

Het pastoraat is in handen van pastoor Theo Lamers. Hij is bereikbaar via het parochiecentrum. Dit nummer is ook beschikbaar voor noodgevallen als ziekenzalving en melding van overlijden. Bij afwezigheid wordt u via het antwoordapparaat doorverwezen.

Parochiestatistiek

Doop

In onze parochiegemeenschap zijn door het sacrament van het doopsel opgenomen:

Sophie Zegers	15 mei	H. Jozef Cuijk
Tygo van Ophuizen	14 juni	St. Martinus Cuijk
Jordy In 't Velt	21 juni	St. Martinus Cuijk
Heidi Schweizer	28 juni	St. Martinus Cuijk
Lev van Rosmalen	12 juli	St. Martinus Cuijk
Jasmijn en Eva Verhaag	19 juli	St. Martinus Cuijk
Fien Schmale	8 augustus	St. Martinus Cuijk
Naomi Strik	28 augustus	St. Martinus Cuijk
Yalisa Netten	29 augustus	H. Jozef Cuijk
Vera van Eeuwijk	30 augustus	H. Martinus Katwijk
Moos Lalaar	30 augustus	H. Jozef Cuijk
Noud Bauer	30 augustus	H. Jozef Cuijk
Jippe Terburg	1 september	St. Martinus Cuijk
Noud Jansen	6 september	H. Martinus Katwijk
Joep Bjorkman	13 september	H. Lambertus Beers
Brett Pelzer	13 september	St. Martinus Cuijk
Nienke Reijnen	13 september	St. Martinus Cuijk

Uitvaart

Vanuit onze kerken hebben wij afscheid genomen van:

3 juli	Lucia van der Linden-Melis	
	74 jaar	H. Jozef Cuijk
3 juli	Tien Toonen	
	79 jaar	H. Lambertus Beers
3 juli	Marietje Toonen-van Zuylen	
	80 jaar	H. Lambertus Beers

10 juli	Henk Smits	
	72 jaar	H. Antonius van Padua Vianen
11 juli	Riet Hermans-Kohler	
	81 jaar	H. Jozef Cuijk
11 juli	Hennie Tijssen	
	73 jaar	St. Martinus Cuijk
21 juli	Bert Arts	
	77 jaar	St. Martinus Cuijk
24 juli	Mien Barten-Deenen	
	85 jaar	H. Antonius van Padua Vianen
28 juli	Annie Coojmans-van Nostrum	
	79 jaar	H. Antonius van Padua Vianen
5 augustus	Annie Cornelissen-Cornelissen	
	89 jaar	H. Antonius van Padua Vianen
19 augustus	Piet de Laat	
	83 jaar	St. Martinus Cuijk
5 september	Kees Michielse	
	72 jaar	H. Jozef Cuijk
9 september	Janus Wolfraad	
	82 jaar	St. Martinus Cuijk

Huwelijk

In onze parochiegemeenschap zijn door het sacrament van het huwelijk met elkaar verbonden:

3 juli	Angelino Kranenburg en Natalia Kupinska	
		St. Martinus Cuijk
28 augustus	Jürgen Werner en Elke Zapf	
		St. Martinus Cuijk
28 augustus	Dimithry Coeymans en Franscesca Strik	
		St. Martinus Cuijk

4 juni 2015 Faculteit der Rechtsgeleerdheid Nijmegen
P.P.J.L. van Peteghem, De Nederlanden en het Vrijgraafschap Bourgondië tussen paus en keizer. De rol van het apostolische indult in de staatkundige centralisatie en desintegratie onder Karel V (1500-55-58†). Serie SteR. Onderzoekscentrum voor Staat en Recht, nr. 21. Deventer, Wolters Kluwer 2015, 713 pp. ISBN: 9789013131604. In deze studie zijn voor het eerst de documenten over de indulten van de Vaticaanse Bibliotheek en van het Vaticaanse Archief gebruikt om deze met de Nederlandse geschiedenis te verbinden. Verder maakte de techniek het mogelijk om vele boeken, die in Nederland niet te vinden zijn, toch te lezen in gedigitaliseerde vorm.

Wat zijn apostolische indulten? Indulten waren voorrechten, waarbij de paus aan Karel V als meervoudig landsheer in onze gewesten toestond om voorstellen tot kerkelijke benoemingen te verrichten. Zo mocht de wereldlijke vorst in het kapittel van de Sint-Stevenskerk te Nijmegen of in het kapittel van Sint-Jan in Den Bosch zijn kandidaten voor de installatie van een kanunnik voorstellen. Toen was er geen bisschop die de keizerlijke kandidaten zou verwerpen, want de keizer trad ook op als de wereldlijke arm om de Kerk te beschermen. In Europa was de Habsburgse dynastie de enige, die de aanvallen van de Turken (Wenen, 1529) kon weerstaan. Karel V trok zelf naar Tunis (1536) om 20.000 christenslaven te bevrijden. Hij kon zich verzetten en de paus helpen tegen de gezamenlijke acties van Fransen en Turken in de Middellandse Zee.

Kerk en Staat vormden toen nog een tweëenheid. De Kerk probeerde in het Vijfde Concilie van Lateranen (1512-17) de bakens te verzetten. De hervorming in hoofd en leden kwam er echter niet. Op 5 juli 1515 kreeg de vijftienjarige Karel van paus Leo X vier indulten. Daarna volgden er nog meer, zodat geen vorst meer indulten kreeg dan Karel V. Toen Leo X tot paus werd verkozen, moest hij nog priester gewijd worden. Onmiddellijk na het afsluiten van het Concilie maakte Maarten Luther zijn 95 stellingen wereldkundig. Daarin voer hij uit tegen de aflaten. In vele kerken was in de kerkmuur een luik voorzien om aflaten te verkopen. Dreef Christus de kooplui niet uit de tempel? Luther wist ook geen raad met de pauselijke tiara. Waste Jezus niet de voeten van zijn apostelen? Toen de paus Luther veroordeelde, noemde Luther hem de anti-christ. De genade kwam niet van mensen, ook niet van Maria. Alleen het geloof (sola fide) en het Woord Gods konden heil brengen. Iedere christen moest zelf verantwoordelijkheid op zich nemen.

Karel V oefende niet alleen door indulten invloed uit op de Kerk. Van zijn voorvaderen, de hertogen van Brabant en Gelderland en van de overige graven en landsheren, had hij door het wereldlijk patronaatsrecht nog meer voorstellingsrechten gekregen. Aangezien zijn voorgangers kerken en abdijen hadden gesticht en gesubsidieerd, hadden de pausen vanaf de volle Middeleeuwen (twaalfde eeuw) aan hen het recht gegeven om in de genoemde kerken en in al zijn gewesten clerici voor te stellen in de belangrijkste geestelijke functies.

Bovendien was Karel V niet alleen meervoudig landsheer in de Nederlanden. Als keizer van het Heilige Roomse Rijk beschikte hij over het bijzondere recht om bij zijn aantreden als Rooms-koning en een tweede keer bij zijn keizerkroning in alle kerken kandidaten voor een geestelijk ambt voor te stellen. Van dit recht maakte hij voor het eerst zo ruim gebruik in de Nederlanden. Bovendien werd hij als Rooms-koning meteen ere-kanunnik in de Dom te Aken en als keizer ere-kanunnik in de Sint-Pietersbasiliek en in de kerk van Lateranen.

Verder breidde paus Adrianus VI zijn rechten voor het wereldlijk patronaatsrecht in de Spaanse koninkrijken uit. Terwijl de pausen

in de Nieuwe Wereld (aarts)bisdommen stichtten, stonden ze Karel V ook daar de bevoegdheid van wereldlijk patroon toe. Vergeten we niet dat zijn grootouders de Islam in 1492 uit Spanje verdreven en dat zij deze rechten ook kregen in Andalusië. Verder heeft Karel V verschillende oorlogen met Frans I, de koning van Frankrijk, uitgevochten. Bij de aanhechting van Franse gebieden verkreeg Karel V de wereldlijke patronaatsrechten, zoals het 'droit régal', van Frans I bij de daaropvolgende vredesverdragen.

Karel V is de eerste en de laatste keizer, die met de verschillende pausen uit zijn regeerperiode zo lang en indringend onderhandelde, dat geen enkele wereldleider dit nog herhaalde. Toch konden paus en keizer niet verhinderen dat de christenheid verscheurd werd. Ook de Nederlanden, die toen hun grootste uitbreiding oit kenden, vielen ten prooi aan godsdiensttwisten en aan gesjacher van Kerk en Staat. Het gewone volk was niet op de hoogte van de vele geheime wegen, waarmee keizer en paus hun plannen uitwerkten. Met de beste bedoelingen wilde Karel V de protestanten tot de orde te roepen. Met 15.000 soldaten uit de Nederlanden werd de slag bij Mühlberg (1547) gestreden. Zijn zus, Maria van Hongarije, verwittigde hem dat de staatskas dit niet aankon, maar Karel V volgde de raadgevingen van zijn zus niet op. Willem van Oranje, opgevoed te midden van een regime op zijn terugweg, wist beter dan wie ook hoe hij de problemen moest aanpakken om zijn eigen weg te gaan. Na de instelling van de nieuwe bisdommen werd kardinaal Granvelle, die toen in de Nederlanden samen met de landvoogdes Margareta van Parma de belangrijkste politieke raadgever was van Filips II, aartsbisschop in Mechelen. Daardoor werd hij als abt van Affligem de eerste vertegenwoordiger in de Staten van Brabant: hij vertegenwoordigde de hoogste geestelijke en politieke waardigheid in het centrum van de Nederlanden. De oppositie van de hoge edelen, waaronder Willem van Oranje, aeerde zo erg dat kardinaal Granvelle het land moest verlaten.

Waarom moest het Vrijgraafschap Bourgondië in de titel staan?

De Habsburger Karel V was genoemd naar zijn overgrootvader, de Bourgondische hertog, Karel de Stoute. In het Vrijgraafschap Bourgondië waren indulten al in de vijftiende eeuw bekend. Zijn tante, Margareta van Oostenrijk, kreeg in die omgeving eigen indulten, die ze na haar dood aan haar neef overliet. Uiteindelijk, toen Holland en Zeeland al in Opstand waren, groeide het beneficiewezen van de Zuidelijke Nederlanden en van het Vrijgraafschap Bourgondië samen. Nog later werden de indulten van beide gebieden samengevoegd. Verder had Willem van Oranje daar grote belangen.

Wat heeft dit boek te maken

met staatkundige centralisatie en desintegratie?

In de bestudeerde periode spreekt men over de vroegmoderne staatsvorming. Frankrijk en Engeland waren dan al gecentraliseerde koninkrijken. De Nederlanden en het Vrijgraafschap ontwikkelden zich samen met Spanje, het Heilig Roomse Rijk, de Italiaanse bezittingen en de overzeese gebieden in een samengestelde staat. Karel V had zich tot doel gesteld om het christendom in eenheid te bewaren en om zich te keren tegen de vijanden van het christendom. Op lange termijn kon hij deze doelstellingen niet handhaven, want in Friesland bleef men zich Fries voelen. Voor de Rotterdammer Erasmus was Holland zijn vaderland en voor Adrianus VI Utrecht. Voor het gebied van de Lage Landen en het Vrijgraafschap Bourgondië was er zelfs geen gemeenschappelijk vaderland. Door zijn oorlogen tegen de Fransen en tegen de Protestanten was de staatskas geplunderd.

Zelfs zijn zoon Filips II voelde nog de klappen van deze aderlating. Toen Filips II zich in 1559 terugtrok in Spanje, volgde niet veel later de Opstand en de verdere desintegratie van het werk van zijn vader.

Bedevaarten vanuit ons bisdom.

Dagbedevaart Kevelaer op zaterdag 24 oktober a.s. met het bisdom van 's-Hertogenbosch

Mgr. Hurkmans nodigt ons allen uit om met hem mee te gaan. "We hebben bedevaartsplaatsen dicht bij ons in de buurt. Kevelaer is een goed voorbeeld en het is voor ons niet onbekend. We voelen ons daar snel thuis. Het is dan ook helemaal niet vreemd om als bisdom daarnaar toe te trekken om Maria te eren. Graag nodig ik u uit om met mij mee te gaan naar de Troosteres der Bedroefden en onze gewoonte van diocesane bedevaarten voort te zetten. Het is goed om herkenbare oorden te blijven bezoeken, omdat het veiligheid biedt en ons bevestigt in het geloof. Probeer elkaar te stimuleren om mee te gaan. Het zal een dag zijn van gebed en ontmoeting".



Programma op basis van eigen vervoer:

- 09.30 uur verwachte aankomsttijd in Kevelaer.
- 10.00 uur verzamelen de pelgrims zich bij de Genadekapel alwaar de bedevaartskars wordt ontstoken.
- Aansluitend een korte rondleiding over het heiligdom.
- 11.30 uur Eucharistieviering in de Basiliek met alle deelnemers. De bisschop zal hierin voorgaan.
- Na de viering wordt u een lunch aangeboden.
- 14.00 uur deelname aan de Kruisweg.
- 15.00 uur Marialof in de Basiliek.

Inclusief

- Viering en rondleiding over het Heiligdom
- Lunch
- Kruisweg
- Nederlandstalige reisleiding en pastorale begeleiding
- Reisinformatieboekje

Exclusief

- Drankjes bij de maaltijden
- Reis- en annuleringsverzekering
- Fooien
- Reis van uw woonplaats naar de Kevelaer

Tarief reizen met eigen vervoer

€ 17,50 p.p. (programma, lunch en pelgrimsboekje)
Bij voldoende deelname vanuit onze Parochie, bestaat de mogelijkheid tegen en meerprijs per bus te reizen.
Voor jongeren is er een speciaal jongerenprogramma.

Bedevaart Heilig Land 2016

Het Heilig Land: al eeuwen een begrip. Israël is een bestemming die veel mensen minstens één keer in hun leven willen bezoeken. Het bisdom, in samenwerking

met VNB, wil van 12 t/m 22 februari 2016 een 11-daagse bedevaart organiseren om met elkaar in de voetsporen van Jezus het Evangelie tastbaar te laten worden.



Programma

Vanaf Schiphol vliegen we naar Tel Aviv. Per bus trekken we vervolgens in de achtereenvolgende dagen het land door. Te beginnen bij Tiberias om vervolgens onder andere Nazareth, Kana, het Meer van Galilea, Bethlehem en Jericho aan te doen. We gaan op naar Jeruzalem waar we de bijzondere plaatsen uit de Goede Week zullen bezoeken: de zaal van het laatste avondmaal, de olijfberg, de kruisweg (Via Dolorosa) en de Heilig Grafkerk. Dagelijks zal er op één van deze bijzondere plaatsen de eucharistie gevierd worden. Ook andere bezienswaardigheden zoals de Klaagmuur en het Tempelplein worden bezocht.

Informatieavonden

Er worden verspreid over het bisdom drie informatiebijeenkomsten gehouden. Op deze avonden wordt toelichting gegeven op het bedevaartprogramma, wordt stilgestaan bij het reizen in het Heilig Land en komen allerlei praktische zaken aan bod. Uiteraard kunt u hier met al uw vragen terecht.

Deze avonden (van 19.30-21.30 uur) worden gehouden op:
8 september: bisdomkantoor, Parade 11 in Den Bosch.
5 oktober: parochiecentrum, Kerkstraat 25 in Uden.
21 oktober: parochiezaal, Kloosterdreef 31, Eindhoven.
U bent van harte welkom! Wilt u zich aanmelden voor één van deze avonden? Dat kan door een berichtje te sturen naar: avdels@bisdomdenbosch.nl

Meer informatie en aanmelden

Beide bisdombedevaarten worden georganiseerd door het bisdom van 's-Hertogenbosch in samenwerking met VNB. Wilt u meer informatie over de bedevaart naar Kevelaer of Israël? Neem vrijblijvend contact op met Roosmarie Manders (06) 51 46 55 70, e-mail: roosmarie.manders@vnb.nl of kijk op www.vnb.nl. Achter in de kerken liggen tevens folders van beide genoemde bedevaarten. Ook kunt u contact opnemen met het bisdom of onze parochie. Inschrijven kan via de website: www.vnb.nl, of als u dat prettiger vindt, via een aanmeldingskaart die u inlevert bij de parochie.

Lourdes 2016

Ook in mei 2016 zal er wederom vanuit onze parochie een bedevaart naar Lourdes georganiseerd worden.

Zodra de datum bekend is zult u hiervan folders in de kerken aantreffen en informatie op de parochiewebsite. Of neem vrijblijvend contact op met Anny Spanjers (0485) 31 33 93 en Josefiën Jacobs (0485) 31 70 81.



Wereld Jongerendagen 2016 : Krakau

Het bisdom van 's-Hertogenbosch nodigt jongeren van 16 t/m 30 jaar uit om mee te gaan naar de Wereldjongerendagen in Krakau in juli/augustus 2016.

De wereldjongerendagen is het grootste jongerenevenement ter wereld. Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen samen om het katholieke geloof te



vieren. Paus Franciscus heeft als thema uitgekozen: "Zalig de barmhartigen want zij zullen barmhartigheid ondervinden".

Binnen dit thema worden drie pijlers uitgelicht:

- Zien en bewogen worden
- Solidariteit en menswaardigheid
- Barmhartigheid ondervinden

Het thema voor ons bisdom is "Stap naar de Ander". De kern van de reis is van 25 juli tot 1 augustus met daarin als hoogtepunten de verwelkoming van de paus op donderdag; op zaterdagavond de grote avondwake onder de sterrenhemel; en op zondag is de indrukwekkende slotviering.

Voor meer informatie

www.jongbisdomdenbosch.nl

Je kunt ook contact opnemen met: jongeren@bisdomdenbosch.nl

Meer informatie vindt u op de jongerenpagina

'n Dag voor je zelf

'n Dag voor je zelf, een rustmoment in je drukke leven. Praten, luisteren, meedenken en nadenken, samen met vrouwen onder elkaar. De morgen zal begeleid worden door Pastoor R.Schols.

Dagindeling: Maandag 14 September

09.30 uur Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Inleiding over een thema uit de bijbel

11.00 uur Heilige Mis met stilte moment

12.00 uur Lunch (zelf mee brengen)

13.00 uur Gastspreker: Medewerker v/d Cocon
Rondleiding Hospice de Cocon in St. Anthonis

15.00 uur Afsluiting

Kosten € 5,= + € 2,00 vervoerskosten

Locatie: Kerk Johannes de Doper, Ottersum

Inlichtingen: Carla Kersten 0485-517420 en Juul Gerits 0485-513621

Jongerennieuws

Stap naar de a/Ander

Wereldjongerendagen Krakau, 18 juli-2 aug 2016

Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

De Wereldjongerendagen (WJD) zijn het grootste jongerenevenement ter wereld. Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen samen om het katholieke geloof te vieren. WJD betekent dan ook: nieuwe vrienden maken, nieuwe culturen leren kennen, feest vieren, samen de eucharistie beleven, je grenzen verleggen en vooral heel veel gezelligheid. Het belooft een ervaring te worden om nooit te vergeten. Dus wees erbij in Krakau in juli 2016!

Reisprogramma

Maandag 18 juli

Per bus op weg naar Polen

Dinsdag 19 juli

Aankomst in het bisdom Bielsko-Zywiec

Woensdag 20 t/m zondag 24 juli

Days in the Diocese

Maandag 25 juli

Vertrek naar de Nederlandse WJDlocatie in of nabij

Krakau

Dinsdag 26 t/m zondag 31 juli

Deelname aan de WJD in Krakau

Maandag 1 augustus

Per bus terug naar Nederland

Dinsdag 2 augustus

Aankomst in Nederland

Voor wie?

Iedereen in de leeftijd van 16 t/m 30 jaar is welkom op de Wereldjongerendagen. Het is een katholiek evenement maar jongeren van ALLE geloofsovertuigingen zijn van harte welkom. Ben je geïnspireerd door geloof, wil je andere culturen ontmoeten, ga je uitdagingen niet uit de weg en wil je je grenzen verleggen? Dan is deze reis is voor jou bedoeld!

Met Jong Bisdom Den Bosch naar de WJD

Wij nodigen je uit om in juli 2016 mee te gaan naar de Wereldjongerendagen! Vanuit het Bisdom Den Bosch gaan we op een 16-daagse busreis, via een bijzonder voorprogramma in het Poolse bisdom Bielsko-Zywiec naar de Wereldjongerendagen in Krakau.

Days in the Diocese: een geweldige ervaring!

Op 100 km afstand van Krakau ligt het prachtige bisdom Bielsko-Zywiec waar natuur, cultuur, geschiedenis en geloof elkaar ontmoeten. Tijdens de 'Days in the Diocese' maken we hier kennis mee en zetten zo stappen naar de a/Ander. We mogen de gastvrijheid van Polen ervaren en verblijven in gastgezinnen, wat een onvergetelijke beleving van cultuur, ontmoeting en geloof zal zijn. Na aankomst in ons gastbisdom is woensdag 20 juli een dag van reflectie waarbij we naar concentratiekamp Auschwitz gaan.

Tijdens de tweede dag trekken we samen de bergen in. Het geweldige berglandschap, volgens de lokale bevolking gemaakt van Gods glimlach, mogen we zeker niet missen. De cultuur van ons gastbisdom staat op vrijdag centraal en zaterdag staat in het teken van gemeenschap en de werken van barmhartigheid. We leren onze gastparochie beter kennen, barmhartigheid in het leven van alledag ontdekken en hieraan meewerken. Op zondag 23 juli komen we met alle 10.000 deelnemers van de 'Days in the Diocese' bij elkaar om samen te vieren en de zegen van bisschop Pindel te ontvangen. Maandag 25 juli nemen we afscheid van de gastgezinnen en reizen we naar Krakau om deel te nemen aan de Wereldjongerendagen.

De WJD in Krakau

Van 25 juli tot 1 augustus nemen we deel aan de Wereldjongerendagen in Krakau. Drie ochtenden is er een Nederlandstalig programma. In de middagen en avonden neem je deel aan het jongerenfestival met muziek, theater, discussie en nog veel meer. Hoogtepunten zijn de verwelcoming van de paus, de kruisweg op vrijdag, de avondwake onder de sterrenhemel van Krakau, en de indrukwekkende slotviering met Paus Franciscus. We hopen weer met een grote groep jongeren uit onze parochie en ons bisdom naar Krakau te gaan! Voor meer informatie ligt er een folder in de kerken van onze parochie. Je kunt ook kijken op de website van de parochie (www.martinuscuijk.nl) of het bisdom (www.bisdomdenbosch.nl / [jongerenactiviteiten](http://jongerenactiviteiten.nl)). Je kunt ook altijd contact opnemen met pastoor Theo (0485.312555 of pastoor@martinuscuijk.nl)

Er is een info-avond op 20 november om 19.30 uur in de Jongerenruimte van de Martinuskerk in Cuijk-centrum (ingang tussen de kerk en de pastorie door).

Eerste Rock Solid kamp een feit!



Begin juli was het zover: het allereerste Rock Solid kamp! Na een redelijk korte nacht voor sommige leiders in verband met feestjes en barbe-

cues op vrijdagavond stonden ze om negen uur alweer bij de pastorie om alles klaar te zetten. Om tien uur kwamen de eerste tieners en na een kop koffie, thee of



aanmaaklimonade hebben we de ouders uitgezwaaid, zodat we konden beginnen aan het eerste spel, iets met ijsblokjes en freezetikker-tje. Uiteindelijk

mondde dat en een spel met waterballonnen uit in een watergevecht, waarbij sommigen het niet helemaal droog hebben gehouden.

In het zonnetje hebben we toen geluncht om lekker op te drogen en op te laden voor de volgende activiteit, waarbij iedere groep een eigen beeld van Jezus moest maken. Het werden prachtige kunstwerken en we ontdekten dat niet iedereen hetzelfde beeld heeft van Jezus. Daarna werd het tijd voor een heuse speurtocht, waarbij er ballen door het centrum van Cuijk waren verstopt die de groepen zo snel mogelijk moesten fotograferen en terug brengen. Van kauwgomballen tot strandballen werden er gevonden op plekken in de hoogte en in het water.

Na een heerlijke barbecue werd eindelijk de verrassingsactiviteit bekend: een dropping. In de



auto gingen de wildste geruchten rond van de plek waar we gedropt werden: van Amsterdam tot Boxmeer, alles kwam wel voorbij, maar niemand dacht aan de plek waar ze wél gedropt zouden worden: St. Agatha. Na twee uur lopen bereikten we weer onze veilige thuishaven, de pastorie in Cuijk. Als afsluiting hebben we nog marshmallows geroosterd en een mooie aanbidding gehouden. En toen was het echt tijd om in onze bedjes te kruipen en lekker te gaan slapen.

Vroeg in de ochtend stonden er opeens een aantal tieners binnen bij de leiding. Uiteraard vonden wij dat ze moesten gaan slapen, maar hun simpele antwoord was: 'Kan niet meer, want we hebben onze tent al opgeruimd.' Voor een aantal van ons begon de zondagochtend dan ook al om half zes in de ochtend met een spelletje weerwolven. Na een goed ontbijt en het afbreken van de tenten begon de afsluitende mis. Daarin werd de winnaar bekend gemaakt van het weekend: Monkey41 gefeliciteerd! Gelukkig waren ze bereid hun snoeppot te delen met elkaar en hadden we allemaal een klein beetje gewonnen!

Ylona

Peuter-kleuterviering: dierendag

Op zondag 4 oktober (wereld dierendag) is er weer een peuter-kleuterviering. De allerkleinsten uit de parochie zijn dan van harte welkom om samen met hun familie dierendag te vieren.

We gaan luisteren en plaatjes kijken uit een mooi verhaal, waarbij we stil staan bij dierendag. Na afloop is er voor alle kindjes een glaasje ranja met iets lekkers. En voor de (groot)ouders is er koffie of thee met iets lekkers. Ook kunnen de kinderen zich laten schminken in hun favoriete dier.

Dus kom allemaal op 4 oktober naar de peuter-kleuterviering voor dierendag! We zien jullie graag om 15.30 uur in kerk in Katwijk.

Martinusfeest 7 november 2015



Op zaterdag 7 november 2015 om 18.00 uur wordt het Martinusfeest van de Parochie Heilige Martinus gevierd in de Sint Martinuskerk in Cuijk met een lampionnenop-

tocht en een Martinusvuur.

Op verzoek van Sint Maarten wordt er tijdens de viering fruit ingezameld voor zieke mensen in onze parochie. Hiervoor kunnen kinderen fruit (vers of uit blik) meenemen naar de kerk. Na de viering is de lampionnenoptocht naar het Martinusvuur aan de Deken van de Ackerhof.

Om kinderen in de gelegenheid te stellen met een mooie lampion deel te nemen aan de lampionnenoptocht organiseert kinderwerk Parochie Heilige Martinus een knutselmiddag waar kinderen een lampion kunnen maken. Het knutselen begint om 16.30 uur. Aansluitend aan het maken van de lampionnen en voorafgaand aan de viering is er een eenvoudige maaltijd voor de kinderen en de ouders die geholpen hebben met knutselen

Aanmelden voor de knutselmiddag en de maaltijd kan voor 4 november a.s. via info@martinuscuijk.nl. Dege-
nen die zich aanmelden krijgen bericht waar de knutselmiddag plaats zal vinden, dit is afhankelijk van het aantal belangstellenden. Het deelnemen aan de viering en de lampionnenoptocht is op eigen gelegenheid.

Tot dan,
de Kinderwerkgroep.

Musicalgroep

Op 10 september start kindermusicalgroep Abracadabra met de repetities voor een Kerstmusical in de Martinusparochie. De kinderen gaan aan de slag om samen het Kerstspreekje "De kleine honingbij" tot leven te brengen. Om mee te doen hebben kinderen geen ervaring nodig en hoeven ze geen auditie te doen, het belangrijkste is enthousiasme. De groep wordt aangeboden door Bart van der Zanden, die ook het kinderkoor leidt.

'Ik vind het belangrijk dat ieder kind mee kan doen, dat ieder kind zijn talenten kan ontdekken en inzetten. Alle kinderen zijn de hele tijd op het podium, ook als ze maar weinig tekst hebben. Juist dan is goed spel erg belangrijk! Daarom denken de kinderen mee over hoe ze hun rol in kunnen vullen en hoe alles eruit zou kunnen zien op het podium. Ieder kind doet dat op zijn eigen manier, zo draagt iedereen een steentje bij. De visie van Abracadabra is, dat een betoverende uitvoering ontstaat als iedereen daar de kans voor krijgt.'

De repetities zijn vanaf 10 september op donderdagen van 18.30 tot 19.45 uur in het parochiezaaltje van de Jozefkerk. De uitvoering zal in de Martinuskerk zijn, de datum wordt later bekend gemaakt. Kinderen tussen 7 en 12 kunnen aangemeld worden bij Bart van der Zanden (mail@tonica-muziek.nl) en op www.abracadabra-online.nl. Daar vindt u ook meer informatie over de visie en de andere projecten van Abracadabra.





Katwijk



Mariakapel
de Hiersenhof



Maria grot
Katwijk



Promotie
Paul van Peteghem



Tekening Kees
Jeffrey Weijers



MGR. Hurkmans



Rock Solid kamp



vrijwilligers



Maria grot
Katwijk